

Kringmateriaal week 4 en 5

Lucas 4:1-13



Lezen Lucas 4:1-13

De geschiedenis uit Lucas 4:1-13 moet gelezen worden in het licht van Luc. 3:21-22. *"Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.'"*

We zijn hier in Luc. 3 getuige van een hoogtepunt uit Jezus' leven die Hem voorsorteren als Messias van Israël: in de doop vereenzelvigd Jezus zich met Israël, uit de vervulling met de Heilige Geest blijkt zijn verbondenheid met God als 'gezalfd' (Messias/Christus) en uit het Zoonschap van God de Vader blijkt Jezus' autoriteit. In Jezus Christus is hetzelfde beschikbaar voor ons: in de doop vereenzelvigen we ons met het sterven en opstaan van Christus (Rom. 6), in de vervulling met de Heilige Geest wordt onze verbondenheid met God benadrukt: Hij woont in ons. In dit hele gebeuren mogen we ons langs de weg van doop (bekering) en vervulling (Geest) kinderen weten van God. (Joh. 1:12)

**Herken jij de elementen van bekering, doop, vervulling en kind-zijn van God in je leven? Wat wel? Wat niet? Waar verlang je naar?
Hoe kijk je terug op deze hoogtepunten?**

Na het geestelijke hoogtepunt in de Jordaan volgt geestelijke droogte in de woestijn. Misschien herken je wel hoe geestelijke hoogtepunten en dieptepunten soms dicht bij elkaar kunnen liggen. De woestijn is de plaats van verlatenheid, droogte (afwezigheid God) en verleiding. Jezus wordt door de Geest in de woestijn geleid, wat impliceert dat ook woestijnen onderdeel kunnen zijn van Gods wil.

Zijn er wel eens woestijnen in je geestelijk leven (geweest)? Hoe zien die er bij jou uit?

Jezus identificeert zich met Israël in de doop, maar ook in deze woestijnperiode. Zoals Israël 'gedoopt is in de zee en de wolk' (1 Kor. 10:2), zo is Jezus gedoopt in het water en de Geest. Zoals Israël na hun doortocht door de Rietzee, door de wolk geleid werden in de woestijn. Zo wordt Jezus na zijn doop in de Jordaan door de Geest geleid in de woestijn. Zoals Israël 40 jaar beproefd werd in de woestijn, zo wordt Jezus 40 dagen beproefd in de woestijn.

De duivel begint de beproevingen met het in twijfel trekken van het zoonschap van Jezus: 'Als u de Zoon van God bent...!' (vers 3). Dit staat tegenover de stem uit de hemel die had gezegd: 'Jij bent mijn geliefde Zoon'. (Luc. 3:22)

Hoe herken jij te midden van alle andere stemmen in je leven, de stem van God?

De beproevingen wijzen terug naar de geschiedenis van Israël en vooruit naar Jezus' verlossingswerk. Enerzijds bewijzen de beproevingen dat Jezus, in tegenstelling tot Israël, niet valt in zonde. Anderzijds bewijzen de beproevingen dat Jezus klaar is om de grote beproeving die Hem te wachten staat te dragen. In het weerstaan van de beproevingen ontdekken we het hart van Jezus.

In Deut. 8:2 staat: *"Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u laten buigen voor zijn macht en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet."*

Wat hebben de woestijnen in jouw leven je geleerd over wat in jouw hart leeft?

Mattheüs zet de beproevingen van Jezus in de woestijn in een andere volgorde. (Matt. 4:1-11) Waar Lucas als laatste beproeving eindigt op het dak van de tempel, eindigt Mattheüs de laatste beproeving op de berg waar de duivel aan Jezus 'alle koninkrijk van de wereld laat zien in al haar pracht'. Dit correleert met de manier waarop Lucas en Mattheüs hun evangelie eindigen; Mattheüs eindigt zijn evangelie op de berg en Lucas in de tempel. Beiden leggen hierdoor de nadruk op een ander punt: Lucas wijst in zijn volgorde naar het kruis en de opstanding van Jezus in Jeruzalem, waar Mattheüs wijst naar de almacht van Jezus zoals Hij die uitspreekt op de berg, vlak voor het geven van de Grote Opdracht: 'Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde'. De beproevingen van Jezus in de woestijn wijzen in beide gevallen vooruit naar zijn bediening en rol.

In hoeverre hebben jouw woestijnperiodes je klaargestoomd voor je toekomst, roeping of leven als christen?

Jezus beantwoordt de verleidingen met het citeren van woorden van God uit Deuteronomium. Jezus' basis in de beproeving is de Schrift. Hiervoor is het nodig de woorden van God te kennen. De duivel citeert ook woorden van God (net als in Genesis 3!), maar trekt ze uit het verband. Weten wat de Bijbel zegt en in welke context de woorden van God staan is van belang. Ook om in alle stemmen de stem van God te kunnen onderscheiden.

Hoe kun je in de kring elkaar aansporen, bemoedigen en helpen in het lezen en bestuderen van de Bijbel?

Jezus weerstaat de beproevingen in de woestijn. Het kwalificeert Hem als Messias van Israël en Redder van de mensheid. Ook jouw falen in de woestijnen van je leven worden gedragen door Jezus die naast de beproevingen in de woestijn ook de grootste beproeving van het kruis heeft volbracht.

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl