

Kringmateriaal week 6 en 7

Lucas 8:26-39



Lezen Lucas 8:26-39

In het tweede gedeelte van Lucas 8 vinden we drie geschiedenissen op een rij: de bevrijding van de man in het gebied van de Gerasenen, de genezing van de bloedvloeiende vrouw en de opstanding uit de dood van de dochter van Jäirus. In alle drie deze geschiedenissen gaat Jezus de confrontatie aan met wat voor de Joden 'onrein' was: Jezus betreedt 'onrein' gebied 'tegenover Galilea' waar de varkens gehoed worden en Jezus een 'onreine geest' (vers 29) uitwerpt. In de tweede geschiedenis raakt een bloedvloeiende vrouw Jezus aan waardoor ze geneest. Volgens de Joodse wet was deze vrouw onrein. (Lev. 15:25-31) In de derde geschiedenis raakt Jezus het dode dochtertje van Jäirus aan waarna ze opstaat. Volgens de Joodse wet (Num. 19:11-22) maakt het aanraken van een dode je ook onrein.

Wat wil Lucas ons (mbt tot 'rein' en 'onrein') over Jezus leren met deze drie geschiedenissen?

Onderweg naar het 'gebied tegenover Galilea' verzeilen Jezus en Zijn discipelen in een storm. Alsof duistere krachten door de natuurelementen heen willen voorkomen dat Jezus en de discipelen aan de overkant komen. In deze confrontatie spreekt Jezus de wind en golven 'bestraffend toe' (vers 24), zoals Jezus later ook de onreine geest 'beveelt' (vers 29) uit te gaan. Duidelijk wordt dat Jezus in deze reis en bestemming een confrontatie aangaat met de duisternis.

Hoe reëel is voor jou het bestaan van kwade machten als de duivel en zijn demonen? Heb je hier ervaringen mee?

Of vind je het juist ingewikkeld als mede-christenen over de realiteit van deze machten spreken? (in dat geval: sterkte vanavond! ;-)

In de preek noemde ik het 'gebied tegenover Galilea' het 'Land van nooit'. Het is een land waar mensen wonen die Gods woorden niet kennen en daardoor een land waar zonde vrij spel heeft. Zonde leidt tot wonden. Waar zonde een meer permanent karakter krijgt kunnen wonden leiden tot banden. (Jak. 1:14) In Lucas 8 krijgen we een ontluisterend beeld van waar dit toe kan leiden. Een man die door demonen bezet is. Die dag en nacht, schreeuwend tussen de graven en de bergen loopt. Die zichzelf met stenen slaat. (Marc. 5:5) Die naakt is. (Gen. 3:7) Die men meerdere keren (ter bescherming van zichzelf) geprobeerd heeft te boeien. Maar de demonen bleken sterker dan de boeien. In het 'Land van nooit' krijgen we een verstrekkend beeld van de onvrijheid die zonden, wonden en banden kan veroorzaken. Ervaren onvrijheid kan een belangrijk teken van gebondenheid zijn.

Herken jij iets van het 'Land van nooit' in je leven? In verleden of heden?

Op weg naar het 'gebied tegenover Galilea' gingen Jezus en de discipelen door de storm. Een storm waarin Jezus lag te slapen, (vers 23) wat in de klassieke literatuur een bekend beeld is van de dood. Door deze 'dood' en de aanval van de duisternis (storm) heen zet Jezus voet op het land tegenover Galilea, waarmee het 'land van nooit' verandert in een 'land van hoop'. We zien hoe Lucas het evangelie van Jezus sterven en overwinning aankondigt in deze reis. Het evangelie van een heilig God die afdaalt in onze zondige werkelijkheid: Jezus zet voet aan wal in jouw en mijn leven. In jouw en mijn zonden, wonden en banden. Door Hem wordt het 'land van nooit' het 'land van hoop.'

In hoeverre is dit evangelie daadwerkelijk 'goed nieuws' voor jou?

In Lucas 7 zien we hoe men worstelt met Jezus' identiteit. Johannes de Doper vroeg: 'Bent U degene die komen zou of moten we een ander verwachten?' (Luc. 7:20). Omstanders vroegen zich af wie Jezus was 'die zelfs zonden vergeeft' (Luc. 7:49). Hier in het 'gebied tegenover Galilea' wordt niet getwijfeld aan Jezus' identiteit. De man komt Jezus tegemoet en de demon zegt: "Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God?" (vers 28). Nergens wordt zo weinig getwijfeld over Jezus' identiteit als in de hel.

Ook zien we dat de demon erg onrustig is: "Ik smeeek je, doe me geen pijn!" (vers 28) Naast de eerder genoemde onvrijheid is deze onrust in de nabijheid van Jezus een belangrijke graadmeter in het onderscheiden van gebondenheid. Dus onrust op plaatsen waar het evangelie gebracht wordt, avondmaal gevierd wordt, gesproken wordt over het bloed van Christus, Bijbel gelezen wordt of in de nabijheid van christenen kan wijzen naar gebondenheid.

Weten wie Jezus is kan een vrede geven die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7) of een onrust geven die alle verstand te boven gaat. Wat doet het kennen van Jezus met jou?

Of: in hoeverre hangt het niet ervaren van die vrede of onrust in jouw leven samen met de mate waarin je Jezus kent? Waar verlang je naar?

Jezus bevrijdt de man van het legioen aan demonen. Legioen ontmoet de ware Heer (Kurios). Jezus staat toe dat ze in de varkens gaan ipv naar 'de onderwereld' (lett. afgrond), de plaats waar het kwaad het laatste oordeel afwacht. (2 Pet. 2:4)

Zoals de man ontembaar was toen Legioen hem bezat, zo worden de varkens ontembaar toen Legioen in hen voer. Samen storten ze alsnog in 'de afgrond', in het meer dat eerder ook gehoorzaam was aan het bevel van Jezus. (vers 25)

Hier wordt zichtbaar dat Jezus de machten overwint die wij niet aankunnen. In onze zonden is er vergeving, in onze wonden is er genezing en in onze banden is er bevrijding door Degene die 'alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde'. De naam Jezus is nog steeds de 'naam boven alle namen'. (Fil. 2:9)

Zijn er gebieden in je leven waarin je verlangt naar vergeving, genezing of bevrijding? Voel je de ruimte om hierin Jezus door gebed uit te nodigen?

De man zit als een discipel 'aan Jezus' voeten' na zijn bevrijding. Hij is 'gekleed' en 'bij zijn volle verstand'. (vers 35) De bevrijding die Jezus geeft betekent een totale ommekeer in het leven van deze man, is een bevrijding van ziel, lichaam en geest. Zijn landgenoten reageren echter niet met vreugde en blijdschap maar met 'angst en

ontzetting' (vers 37) toen ze de man zagen. De bovennatuurlijke realiteit die doorbreekt in hun overzichtelijke werkelijkheid brengt ze uit balans. Mogelijk speelt het economische verlies van een kudde van 2000 varkens (Mar. 5:13) hierin ook een rol. In het verlangen hun wereld overzichtelijk en beheersbaar te houden vragen ze Jezus weg te gaan.

De realiteit van een geestelijke wereld kan je verontrusten of uit balans brengen. Herken je dit?

Jezus zendt de man uit om te vertellen 'alles wat God voor u heeft gedaan'. (vers 39) Jezus ziet de bevrijding als Gods werk. De man gaat op weg en 'maakt overal bekend wat Jezus had gedaan'. Lucas laat subtiel merken dat Gods werk samenvalt met Jezus daden.

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl

Wegens de voorjaarsvakantie verschijnt er voor week 8 en 9 geen kringmateriaal. Mochten jullie wel kring hebben en op zoek zijn naar een invulling, kijk dan op de pagina met kringmateriaal of er in eerdere thema's edities zijn die jullie nog niet behandeld hebben. **Via:**

<https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/onderwijs/kringmateriaal>

Eerstvolgende kringmateriaal voor week 10 en 11 verschijnt op zondag, 3 maart.