

Kringmateriaal week 42 en 43

Handelingen 14:8-18



Op 16 oktober was het Micha-zondag en hebben we stil gestaan bij de geschiedenis uit Handelingen 14 waarin Paulus en Barnabas na een genezing van een verlamde man in Lystra gezien en aanbeden werden als Griekse goden. Paulus en Barnabas scheuren hun kleren vanwege deze afgoderij.

In Romeinen 1:25 beschrijft Paulus afgoderij als volgt: "het vereren en aanbidden van het geschapene in plaats van de Schepper." Hiervandaan ontstaat het betoog bij Paulus dat uitmond in de uitspraak: "Iedereen heeft gezondigd" (Rom. 3:23)

In de toespraak die Paulus in Handelingen 14 te Lystra geeft maakt Paulus het onderscheid duidelijk tussen God en mensen: 'Wij zijn mensen net als u' en 'u moet geen afgoden vereren maar de God die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft.' (Hand. 14:15). De aanbidding van God voorkomt afgoderij en daarmee de schuld en schade die ontstaat waar het geschapene de plaats in gaat nemen van de Schepper.

Afgoderij toen en vandaag zien er verschillend uit. Toen werd afgoderij zichtbaar in het aanbidden van beelden, bepaalde mensen enz. Vandaag wordt afgoderij zichtbaar

waar datgene wat God gemaakt heeft de plaats in gaat nemen van God zelf. Dat kunnen ook goede dingen zijn als bezit, carrière, sport of meer algemeen onze levensstijl en het comfort wat we daarin gewend zijn. Aanbidding van God (dat wil zeggen: het geven van je tijd, aandacht, liefde aan God) voorkomt afgoderij. Het is de aanbidding van God die voorkomt dat onze levensstijl heiliger wordt dan de schepping. De schepping die de 'onzichtbare eigenschappen van God zichtbaar maken' (n.a.v. Rom. 1:20)

Gespreksvragen: (uit het Micha-materiaal)¹

Voel jij je soms machteloos tegenover het leed in deze wereld?

Hoe ga je daar mee om?

Voel je je daar ook schuldig over?

Soms kan een schuld gevoel je verlammen. Herken je dat?

Op welk gebied verlamt schuldgevoel jou om dingen te veranderen?

De diagnose dat we 'allemaal gezondigd hebben' heeft in de Romeinen-brief niet het laatste woord maar wordt opgevolgd door het evangelie dat 'iedereen uit genade, dat niets kost, door God als een rechtvaardige wordt aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost' (Rom. 3:24). Schuldbesef en verootmoediging hebben hun plaats in de relatie van de mens tot God, maar ze hebben niet het laatste woord omdat Jezus aan het kruis alle schuld heeft weggedaan. Het is de genade van God (dus niet onze schuld...) die ons de grond geeft onder onze handel en wandel (zie. bijv. Ef. 2:1-10). Dit geldt ook voor onze omgang met de schepping.

Wat zie jij als verantwoordelijkheid die God je heeft gegeven?

Hoe vind jij dat we met de Schepping en de mensen moeten omgaan?

Door het geloof in Jezus Christus worden we vrij van schuld en kunnen we ons handelen vanuit de ontvangen genade vorm gaan geven. Hier ontstaat betekenisvol leven. Het aanbidden van God de Schepper in de bewuste keuzes. Niet om je schuldgevoel uit te doven, maar om Degene te eren die alles in orde maakt.

Durf je deze verantwoordelijkheid ook je eigen levensstijl te laten raken?

Loop je tegen dingen aan die je graag wil veranderen, maar waarvan je niet precies weet hoe?

¹ <https://www.michanederland.nl/zondag/>

Durf je dit bespreekbaar te maken?

Zouden er mensen in je gemeente zijn die je hierbij kunnen helpen?

TIPS! Commissie 'Bewust Groen en Fair'

Vanuit de commissie 'Bewust Groen en Fair' (BGF) willen we jou graag helpen in het betekenisvol handelen om daarmee je Schepper te eren. We hebben daarom hieronder een aantal tips op een rijtje gezet:

Ons bakkie troost.

Grote westerse koffie ondernemingen domineren al 30 jaar de wereldwijde export van koffie. Koffiebonen worden goedkoop verworven, snel geëxporteerd, verwerkt en met grote winst verkocht. Als koffie wordt gebrand en verpakt in het land van herkomst verdriedubbeld de winst van koffielanden

Tip. Koop Moyeekoffie. Hierdoor worden mensen minder afhankelijk van ontwikkelingshulp. Boeren krijgen twintig procent meer dan de marktconforme prijs zonder dat jij daar de prijs voor betaalt. Ook investeert Moyee van elke verkochte kilo koffie € 1,50 in programma's die een leefbaar inkomen stimuleren. Armoede leidt tot ontbossing. Moyee Coffee keert dat effect om en zorgt ervoor dat de koffieproductie bossen juist beschermt. En werkt toe naar herbebossing.

Heerlijk toch; nieuwe kleding kopen!

We kennen allemaal wel het goede gevoel om te gaan shoppen. Ook bij kleding kopen gaat dit op. Maar, de hele productieketen van kleding heeft grote negatieve impact op mens en natuur. Het maken van kleding is zeer milieubelastend, gaat gepaard met zeer slechte werkomstandigheden en is onderbetaald. En de weggegooid kleding komt vaak als afval in derde landen weer in de natuur als zwerfvuil.

Tip. Kijk eens in je kledingkast.

We dragen volgens onderzoek 80% van de tijd 20% van onze garderobe. Dat betekent dat 60% van onze kleding in de kast blijft hangen. Je kunt het ook anders formuleren: we hebben maar liefst 60% overbodige kleding.

Tip 1; koop minder. Tip 2; Ruilen in plaats van kopen. Tip 3; Google eens op tweedehands kleding Amersfoort. Tip 4; Zoek kleding met de labels;



Achter de buis zonder schuldgevoel 😞. Vergroot je kennis over de **impact van de producten die je koopt.**

Kijk het tv programma De Prijsknaller, <https://kro-ncrv.nl/programmas/de-prijsknaller>

30 Dagen Lekker Vega”non”Challenge:

Vlees is verantwoordelijk voor 40% van de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander.

Vlees heeft zo'n grote klimaatimpact omdat voor de productie van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo plantaardig voer nodig is. Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat.

Doe mee met de 30 Dagen Lekker Vega“non”Challenge. Tijdens deze challenge daag jij jezelf uit om 1 maand lang een vegetarische levensstijl te proberen.

Je kunt natuurlijk ook anderen uitdagen dit samen met jou te doen. Via vegetariers.nl kun je gratis 1 maand meedoen en word je tijdens de 30 dagen verwend met een nieuwsbrief vol informatie, recepten en andere feiten.

Filmtip “de Lieve Vrouw” bioscoop:

Melk, vlees, leer dat is de essentie van een koe. Of is een koe meer dan dat?

Wie weet wat zo'n dier doet, meemaakt voelt of denkt? Andrea Arnold volgt in “Cow” het leven van 1 koe, Luma.

Tot zover!

Via de website van de BGA of het weeknieuws komen we vaker met informatie, tips en suggesties rondom thema's als gerechtigheid en duurzaamheid.

Hugo Graafland, Wimco Ester, Esther Ekkendonk en Julia Sondermeijer (Bewust Groen en Fair commissie in de BGA)