

Kringmateriaal week 13 en 14

Twee Koninkrijken



Inleiding:

Opening: gebed en lezen: Mattheüs 14:1-21

Mattheüs 14 schetst een krachtig contrast tussen twee koninkrijken: het koninkrijk van deze wereld, zichtbaar in het feest van Herodes. En het Koninkrijk van God, zichtbaar in de maaltijd die Jezus geeft aan de menigte.

Het feest van Herodes speelt zich af in een fort, in de kern van de macht. Herodes lijkt onaantastbaar, maar zijn macht blijkt kwetsbaar. Op een moment van trots belooft hij de dochter van Herodias alles wat ze wil, en wordt hij gevangen door zijn eigen woorden: hij moet Johannes de Doper laten onthoofden, ondanks zijn innerlijke aarzeling. Macht wordt onmacht.

Daartegenover staat Jezus die in een open veld, ver van de macht, een heel ander koninkrijk zichtbaar maakt. Waar bij Herodes macht wordt misbruikt en mensen worden opgeofferd, zien we bij Jezus medelijden met de mensen en geneest Hij de zieken. En het weinige wat er is wordt gedeeld: Jezus breekt brood, blijft breken en delen. Tekort wordt overvloed.

Jonathan Sacks schrijft: als de koning sterft eindigt zijn macht, als de profeet sterft begint zijn invloed.¹ De dood van Johannes is een prelude op de dood van Jezus; beiden onder dezelfde machten. Maar dat bleek niet het einde te zijn van Gods Koninkrijk. De opstanding van Jezus doet Gods Koninkrijk tot op de dag van vandaag door de wereld gaan. Een niet te stoppen invloed die vandaag bijna de helft van de wereldbevolking inspireert.

Gespreksvragen

1. Welke verschillen tussen het koninkrijk van Herodes en het Koninkrijk van God vallen je op in Matt. 14?
2. Johannes werd gevangen gezet omdat hij het huwelijk van Herodes en Herodias veroordeelde. Waarom zien we vaker een relatie tussen absolute macht en moreel verval?
3. Wat zegt de tegenstelling tussen de gesloten vesting van Herodes en het open veld van Jezus over hoe God werkt? Wat zou dit kunnen betekenen voor jouw leven? Voor onze kerk?
4. Wat betekent het voor jou om 'raakbaar' te zijn voor anderen en hoe zou dat er concreet uit kunnen zien?
5. Niet iedereen zit in een positie van 'macht', maar iedereen kan wel van invloed zijn: hoe ziet dat er uit in jouw leven?

Theologische bonusvraag:

Jezus doorbreekt de logica van de wereld door macht te tonen in zwakte en overvloed te scheppen door te delen. Hoe verhoudt dit zich tot de manier waarop God in Christus uiteindelijk de machten van deze wereld overwint? En wat betekent dit voor ons begrip van Gods Koninkrijk op aarde?

Gebedspunten week 13 en 14:

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank voor datgene wat je vandaag al zichtbaar ziet worden van Gods Koninkrijk. Voor de momenten waarop delen vermenigvuldigen wordt, kwetsbaarheid kracht blijkt te zijn en geven ontvangen.

¹ Jonathan Sacks, 2022, *Numeri. Boek van de woestijnjaren* (Middelburg: Sandalen), p. 212

- Bid dat we in de wereld van vandaag niet vallen voor de wetmatigheden van de koninkrijken van deze wereld in het optrekken van muren, het oppotten van middelen of het bouwen van vestingen.

- BGA missie: Baptistengemeente Amersfoort - Het maken van onderscheid tussen 'zendelingen' en 'gemeenteliden' is onterecht. Iedere christen is een zending! Wie Jezus heeft leren kennen, wenst dat ook anderen toe. We verlangen als BGA om een missionaire gemeente te zijn. Het gaat er niet om dat we alleen voor onszelf een gezellige en goede tijd met elkaar hebben, maar dat we iets willen betekenen voor de mensen om ons heen, in Amersfoort en wijdere omgeving. Daar kunnen en mogen we om bidden.
Dank voor de vele kinderen en tieners in ons kinder- en jeugdwerk. Bid voor de leiders en voor Marijke Elsenaar die het allemaal aanstuurt. Bid dat Gods Geest ons als BGA leden aan zal zetten om stappen te zetten in ons getuigen zijn in eigen omgeving.

- BGA missie: Basics for kids foundation - Basics for Kids Foundation (BKF) heeft ten doel om kinderen uit straatarme christelijke gezinnen in Pakistan in staat te stellen om christelijk onderwijs te volgen. Het motto van BKF is: 'Armoede bestrijden met onderwijs'. Sinds 2019 maakt Joop Strietman vanuit de BGA deel uit van het bestuur van deze kleine stichting. Sinds juni 2023 als voorzitter. Op dit moment (2025) worden er twee schooltjes ondersteund, met bij elkaar zo'n 300 leerlingen.
Dank voor de gemotiveerde leerkrachten die met nog geen 100 Euro in de maand aan steun van BFK onderwijs geven. Bid voor het bestuur en hun zoektocht naar gepaste mogelijkheden om het werk verder uit te breiden.

Via de pagina op onze website 'BGA tot zegen wereldwijd' wordt je op de hoogte gehouden van alle missionaire activiteiten en worden regelmatig de gebedspunten geactualiseerd:

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/welkom/missionair/#alg>

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl