

Kringmateriaal week 15 en 16

De onrechtvaardige wijnbouwers



Inleiding:

Opening: gebed en lezen: Mattheüs 21:33-45

In Mattheüs 21 vertelt Jezus de gelijkenis van de wijngaard. De landheer (God) heeft een wijngaard (Israël) geplant en toevertrouwd aan wijnbouwers (de religieuze leiders). Hij verwacht vrucht, maar als Hij knechten (de profeten) stuurt om de oogst op te halen, worden ze mishandeld en gedood. Uiteindelijk stuurt Hij Zijn Zoon (Jezus), maar ook Hij wordt gedood. Dit leidt tot Gods oordeel: het Koninkrijk zal gegeven worden aan degenen in Israël (en uit de volkeren) die wél vrucht dragen.

Jezus maakt hiermee duidelijk dat het geloof niet om uiterlijke religie of persoonlijk geluk draait, maar om vrucht dragen. De vraag is: hoe ziet dat er in ons leven uit? In een tijd waarin persoonlijke bloei en zelfontplooiing centraal staan, dreigt geloof een middel te worden voor ons eigen welzijn in plaats van een leven in ontzag voor de Zoon en dienstbaarheid aan God.

De kerk is geen plek voor consumenten, maar een plaats waar wij vrucht dragen en gebouwd worden tot een geestelijke tempel, met Jezus als hoeksteen. Dit vraagt om een hernieuwde focus op Hem en een bereidheid om ons leven daarop af te stemmen.

Gespreksvragen

- Op de achtergrond van deze gelijkenis fungeren de woorden uit Jesaja 5:1-7 waarin God het oordeel aankondigt vanwege de 'wrange vruchten'. Hoe ziet dit oordeel er in de gelijkenis van Jezus uit? (Zie ook: Joh. 15, Rom. 11:17-24)
- Jesaja spreekt over 'wrange vruchten', terwijl Jezus spreekt over wijnbouwers die de vruchten niet willen afstaan aan de Landheer. Hoe zou je dit kunnen toepassen op het leven met God vandaag de dag?
- Herken jij de invloed van het 'tijdperk van authenticiteit' in je geloof en kerkbeleving? Zie je dit als een gegeven of als een probleem? Wat betekent dit voor je kijk op de gemeente?
- De gelijkenis laat zien dat de bedoeling van de wijngaard is om vrucht te dragen in ontzag voor de Zoon. Hoe zou dit er praktisch in de gemeente en/of in jouw leven uit kunnen zien?
- Jezus de Zoon (Hebreeuws: 'ben') eindigt de gelijkenis met het beeld van de steen (Hebreeuws: 'eben'). De steen die ofwel cruciaal is voor het bouwwerk, of een oordeel is. Welk aspect (fundament of struikelsteen) van de 'steen' tekent jouw geloofsleven op het moment het meest? Wat kunnen anderen hierin voor jou betekenen?

Theologische verdiepvingsvraag voor de liefhebber:

De gelijkenis is een allegorie, dat wil zeggen dat verschillende elementen in de gelijkenis een diepere betekenis hebben. Dus de landheer is de Here God, de wijnranken zijn het volk, de omheining is het verbond (of de wet), de knechten zijn de profeten enzovoort. Vraag: welke betekenis zou je kunnen toekennen aan de perskuip en de wachttorenen?

Gebedspunten week 15 en 16:

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank voor de bevrijdende boodschap dat het evangelie niet zozeer draait om ons geluk, maar om Jezus alleen. Bid dat we ons op Hem kunnen richten in ons leven en dank voor de vreugde die daaruit voortkomt.
- Bid voor vrucht. In ons leven, in onze gemeente. Zodat de mensen om ons heen 'eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel'. (Matt. 5:16)

- BGA missie: Buurtkerk Soesterkwartier - De Buurtkerk Soesterkwartier is er van en voor mensen uit de Amersfoortse wijk het Soesterkwartier. Het is een open familie, waar mensen met vallen en opstaan leren over Gods liefde en waar ieder waardevol is. Vanuit de BGA is Oeds Blok oprichter en betrokkene bij de Buurtkerk. Hij schrijft: “Ons geloof in Jezus geeft ons hoop en dit geloof willen wij praktisch maken in de wijk. Dank voor de onderlinge liefde en het plezier in de groep. Bid voor open deuren en open harten voor Gods liefde.
- BGA missie: CAMA Zending - CAMA Zending zendt gemeentewerkers uit als ‘beroepskrachten’ om Jezus zichtbaar te maken en ondersteunt lokale gemeentestichters onder onbereikte volken. Dit gebeurt vanuit Nederland samen met een betrokken achterban van kerken, individuen en ondernemers. Zo wordt gezamenlijk door een betrokken achterban Jezus zichtbaar gemaakt, op plaatsen waar Hij nog het minst gezien wordt. Vanuit de BGA zijn Elmer en Hannah Verweij via CAMA uitgezonden naar Portugal. Dank voor Elmer, Hannah en de kinderen, voor hun toewijding en stap. Bid voor zegen en voortgang in hun werk. Voor voldoende steun in gebed en financieel.

Via de pagina op onze website 'BGA tot zegen wereldwijd' wordt je op de hoogte gehouden van alle missionaire activiteiten en worden regelmatig de gebedspunten geactualiseerd:

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/welkom/missionair/#alg>

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl