

Kringmateriaal week 17 en 18

De opstanding



Inleiding:

Opening: gebed en lezen: Mattheüs 28:1-10

Met Pasen hebben we een doopdienst beleefd en heb ik gesproken over de opstanding n.a.v. Matt. 28. De opstanding van Jezus werd zichtbaar in de zes jonge mensen die in de doop met Hem stierven en opstonden. Een oneindig hoopvol en feestelijk gebeuren. Maar van die hoop was nog weinig te merken bij de vrouwen die op de eerste dag van de week, na de sabbat, op weg zijn naar het graf terwijl de duisternis nog zwaar op hun hart ligt. Ze willen ‘zien en begrijpen’ wat er is gebeurd met Jezus. Maar dan grijpt de hemel in: een engel daalt neer, een aardbeving schudt de aarde, en het graf blijkt leeg. De boodschap van Pasen is helder: de dood is overwonnen, Jezus leeft. En de eerste woorden van de hemel zijn: “Wees niet bang.” De vrouwen krijgen een opdracht: ze mogen niet blijven bij het lege graf, maar gaan op weg. In hun gehoorzaamheid ontmoeten ze Jezus Zelf. De levende Heer bevestigt opnieuw: “Wees niet bang.” Pasen nodigt ons uit om Jezus te zoeken – niet in het verleden of de dood, maar in het leven en toekomstgericht. De opstanding betekent dat gelovigen niet bang hoeven te zijn voor de dood en ook niet voor het leven. De opstanding is geen theorie, maar een realiteit die ons in beweging zet. Jezus wil ons ontmoeten – zelfs als we Hem hebben teleurgesteld. Hij nodigt ons uit om te leven in vertrouwen, vrijheid en vreugde.

Gespreksvragen

- Herken je dat verlangen van de vrouwen om te 'zien en te begrijpen' wat er gebeurd is rondom het sterven en opstaan van Jezus? Wat betekent Jezus' sterven en opstanding voor jou? Hoe begrijp jij de betekenis ervan in jouw leven?
- De ontmoeting met de hemel is altijd spannend: zowel de engel als Jezus beginnen met de woorden 'wees niet bang'. Wat betekenen die woorden in dit kader voor jou?
- De engel rolt de steen weg. Niet om Jezus uit het graf te laten, maar om de vrouwen te laten zien dat het graf leeg is. Zijn er ook belemmeringen (stenen) in jouw leven (geweest) in het geloven in de opstanding? Wat helpt jou daarin?
- Hoe kijk je terug op de doopdienst? Wat heeft de doop in jouw leven betekent? Of: verlang je naar de doop?
- Jezus wil Zijn discipelen ontmoeten in Galilea – de plek van herinneringen. Wat zegt dit over Zijn genade en over wat Hij van ons verlangt?

Theologische bonusvraag voor de liefhebber:

- Jezus' opstanding in het midden van de geschiedenis was een diepe breuk met wat veel Joden (o.a de Farizeeën) in Jezus' tijd geloofden met betrekking tot de opstanding 'op de laatste dag'. In Handelingen 13 citeert Paulus echter teksten uit het Oude Testament waarin de opstanding van Jezus voorzgd was. Welke? Hoe verhoudt de vervulling in Christus zich tot de oorspronkelijke betekenis?

Gebedspunten week 17 en 18:

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank voor Jezus' offer, voor Zijn dood en opstanding. Als teken van de nieuwe wereld die is gekomen en gaat komen.
- Bid voor het vertrouwen om 'op weg te gaan', als die vrouwen. Voor de ontmoeting met de Levende en het verlangen om hierover te delen met de wereld om je heen.
- BGA missie: Stichting Compass - Het doel van deze stichting is om mensen in Europa van financiële gebondenheid te verlossen en hen te brengen tot financiële vrijheid. Compass Europa is in meer dan twintig Europese landen actief om daar ook nationale organisaties

op te zetten. Momenteel gebeurt dit o.a. in Wit-Rusland, Slowakije en Spanje. Vanuit de BGA is Bert den Hertog uitgezonden als zendeling naar stichting Compass Europe. Dank God voor Bert en Marjon die zich op deze en andere manieren kunnen en mogen inzetten tot zegen van vele anderen! Bid dat God harten van zowel individuele mensen als kerken in Europa zal openen om met het thema 'financieel discipelschap' aan de slag te gaan.

- BGA missie: De Aandacht - Diaconaal Ontmoetingscentrum - De Aandacht is een huiskamer in Amersfoort waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan een 'bakkie met aandacht'. Het is een plek van rust (al kan het er ook best druk en vol zijn) in het hartje van de binnenstad in Amersfoort. Je kan er even binnenlopen, een ander ontmoeten, wat lezen of wat gezelligheid zoeken. Uit de BGA is Rianne Bos betrokken bij de De Aandacht. Bid dat De Aandacht een veilige plek is waar mensen gezien worden en daarin iets van Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Bid voor de vrijwilligers en voor nieuwe vrijwilligers om wijsheid en liefde voor de bezoekers.

Via de pagina op onze website 'BGA tot zegen wereldwijd' wordt je op de hoogte gehouden van alle missionaire activiteiten en worden regelmatig de gebedspunten geactualiseerd:

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/welkom/missionair/#alg>

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl