

# Kringmateriaal week 20 en 21

*Priesters gezocht*



## *Inleiding:*

Opening: gebed en lezen: Johannes 20:19-23

In deze preek werd de opstanding van Jezus verbonden met het begin van het Johannes-evangelie, waar Jezus zichzelf aanduidt als de nieuwe tempel (Joh. 2). Na zijn dood en opstanding is Hij daadwerkelijk die tempel geworden: de plek waar hemel en aarde elkaar raken, waar zonden worden verzoend - 'heilige grond'.

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen, die zich angstig hebben teruggetrokken. Door gesloten deuren heen komt Hij naar hen toe. Hij komt niet met verwijten maar brengt "Vrede". Hij laat zijn wonden zien als bewijs van zijn verzoenend offer.

Daarna zendt Jezus de discipelen uit: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook jullie." Jezus deelt Zijn missie met de leerlingen: ook zij zijn geroepen om als nieuwe tempel de wereld in Christus te verzoenen met God. Om dit te kunnen doen blaast Jezus op hen en zegt: "Ontvang de Heilige Geest." Hiermee maakt Hij zijn leerlingen tot een nieuwe priesterlijke gemeenschap. Net zoals de eerste mens de levensadem van God ontving om Zijn beeldragers te zijn, zo ontvangen zij nu de adem van de Geest om Jezus te weerspiegelen in de wereld. Gezonden om verzoening te brengen: 'Als jullie iemands zonden vergeven, dan

zijn ze vergeven'. Gezonden om te doen wat Jezus deed: een levende tempel zijn in deze wereld. De preek eindigde met de uitnodiging om deze priesterlijke roeping te aanvaarden: een gezegende, gezonden beelddrager van Christus te zijn in je dagelijkse leven.

## *Gespreksvragen*

- Wat raakt je in het beeld dat Jezus "door gesloten deuren" komt? Kun je momenten in je eigen leven aanwijzen waarin Jezus op zo'n manier naar je toekwam?
- Jezus zegt: "Vrede zij met jullie." Dit is een echo uit Numeri 6 waar de priesterlijke zegen afsluit met het toewensen van 'shalom'. Waar denk je aan bij deze vrede?
- "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook jullie." In hoeverre is de missie van Jezus en de missie van ons (de kerk) vergelijkbaar? Of: waar zit het verschil? Waar wordt dit concreet in je leven?
- Jezus blaast de Heilige Geest over zijn leerlingen. In de preek trek ik een parallel met Genesis 2. Ook kun je denken aan het dal met dorre doodsbeenderen (Ezech. 37:1-14) Wat zegt dat jou over de krachtbron van onze roeping als volgeling? Hoe merk jij de Geest in je leven?
- De preek spreekt over een "nieuwe priesterlijke orde - een heilig priesterschap". Welke aspecten van het priesterschap uit het OT kun je opnoemen en in hoeverre raakt dat aan je roeping vandaag?
- Theologische bonusvraag (voor de liefhebber!): Op welke andere plekken in het NT zie je aanwijzingen dat de gemeente de nieuwe tempel is? En wat kun je uit die teksten afleiden over de aard en functie van de gemeente?

## *Gebedspunten week 20 en 21:*

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank dat Jezus ons opzoekt, ook als we Hem verlaten hebben of het moeilijk vinden te begrijpen wie Hij is.
- Bid dat we onze positie als priester helder hebben, als gemeente en als persoon. Dat we in het vertegenwoordigen van God in deze wereld ook vruchten van bekering en herstel mogen zien in onze ontmoetingen.

- BGA missie: De Rustplek Nederland - De Rustplek is een netwerk van huizen waar gasten zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen. Allemaal geïnspireerd door Romeinen 15: 1-13: 'Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. ... Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.' Met de Rustplek wordt hulp geboden aan mensen waar thuis wonen even niet meer lukt. Bijvoorbeeld door onveilige situaties, geestelijke of financiële problemen. De Rustplek is een initiatief op basis van vrijwillige inzet. Vanuit de BGA werken Jutta en Udo voor De Rustplek. Dank God voor de huizen en helpende handen die beschikbaar zijn, ook in Amersfoort. Bid voor voldoende middelen, gastgezinnen en vrijwilligers, voor de matching om mensen in een kwetsbare situatie gepast onderdak te kunnen bieden.
  
- BGA missie: Edukey for Kids - De stichting Edukey For Kids zet zich in voor kwetsbare kinderen in het Oegandese dorp Mangariba, in Afrika. Er wonen 49 miljoen mensen in dit overwegend christelijke land. Bijna de helft van hen is jonger dan 15 jaar. Het doel van de stichting is om kwetsbare kinderen christelijk onderwijs te geven zodat ze daardoor betere kansen voor hun toekomst krijgen. De oprichter is de Oegandees Peter Muganda. Hij woont nu in Nederland en is met een Nederlandse vrouw getrouwd. Als kind verloor hij beide ouders. Een kindertehuis heeft hem en zijn broertjes en zusjes toen opgevangen en begeleid naar de volwassenheid. Nu wil hij andere kinderen graag bieden, wat hij in die tijd zelf heeft ontvangen. Uit de BGA is Arasu Vellasamy bij het werk van deze stichting betrokken. Dank voor het feit dat de stichting Edukey inmiddels tachtig kinderen kan helpen om goed onderwijs te genieten. Bid voor de kinderen, dat ze zich goed zullen kunnen ontwikkelen. Bid ook voor de leerkrachten, dat zij naast degelijk onderwijs ook het levens veranderende geloof in Jezus kunnen meegeven

Via de pagina op onze website 'BGA tot zegen wereldwijd' wordt je op de hoogte gehouden van alle missionaire activiteiten en worden regelmatig de gebedspunten geactualiseerd:

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/welkom/missionair/#alg>

Peter Kruijt

[peterk@baptisten-amersfoort.nl](mailto:peterk@baptisten-amersfoort.nl)