

Kringmateriaal week 36 en 37

Het Begin



Ook in Genesis begint het goed. We zien hoe God de wereld schiep door orde aan te brengen in de chaos. God schiep het licht (dag 1) en de lichten aan het hemelgewelf (dag 4). God schiep een gewelf dat de watermassa scheidde boven en onder de aarde (dag 2) en God schiep de vogels en de vissen (dag 5). God scheidde het water van het land, liet het groen opkomen (dag 3) en God schiep de dieren en de mensen (dag 6). Dat wat eerder is gemaakt moest er zijn om wat later kwam op te vangen: lucht eerder dan vogels, water eerder dan vissen, land eerder dan dieren en mensen.

Op wat voor andere manieren in het dagelijkse leven kan 'ordenen' een vorm van 'scheppen' zijn? Kun je hier ook geestelijke toepassingen voor bedenken?

In Genesis 2 zien we hoe de oervloed (*tehoem*) van Gen. 1:2 water (*majiem*) is geworden dat opwelt uit de aarde en de aardbodem bevoeit. Je zou in de Bijbelse kosmologie de aarde kunnen zien als een beteugeling van de oervloed. In Genesis 7:11 lezen we een omgekeerde scheppingshandeling als God de 'bronnen van de machtige oervloed (*tehoem*) openbreekt' en deze de aarde opnieuw overstroomt. In het begin beteugelt God de chaos om een plaats te creëren (de tuin in Eden) waar Hij samen met mensen kan wonen.

Om in ons leven ruimte voor God te maken zullen we de chaos (zonde) moeten beteugelen en orde moeten aanbrengen waarbinnen we God kunnen ontmoeten. Op welke manieren geef je dit vorm? Of: op welke punten vind je dit moeilijk? Kun je elkaar hierin helpen?

Het opwellende water uit de aarde (Gen. 2:6) wordt samen met het stof van de aarde een soort klei waaruit de mens geformeerd wordt. God blaast hem levensadem in de neus waardoor de mens een levend wezen wordt. Bij dieren lezen we niet dat ze levensadem van God ingeblazen krijgen. Nadrukkelijk wordt de mens hier gepresenteerd als een samenstelling tussen Adem en klei, tussen Geest en materie, tussen hemel en aarde.

Wat betekent het voor jou om te zien dat we als mens een samenstelling zijn van hemel en aarde, Geest en materie?

Wat is de consequentie van dit gegeven in onze verhouding tot God en tot het geheel van de schepping?

In Eden wordt een tuin aangelegd met allerlei bomen. In het hart van de tuin staat de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad.

In de preek heb ik aangegeven dat de levensboom staat voor ons leven in de nabijheid van God. Denk aan Psalm 1:3 of Jeremia 17:7-8 waar de rechtvaardige (die leeft met God) beschreven wordt als een boom wiens bladeren niet verdorren maar die steeds vrucht draagt. Dit is het eeuwige leven. In het drama van Genesis 3 wordt de mens de toegang tot dit leven in Gods nabijheid (de levensboom) ontzegd en wordt de mens daartoe verbannen uit de tuin.

De boom van kennis is de moraal, de wet. God heeft de mens (naar Zijn beeld en gelijkenis) geschapen als vrij wezen, omdat God zelf vrij is. Onbegrensde vrijheid leidt echter tot het recht van de sterkste. In de natuur zitten geen mechanismen om dit tegen te gaan, dus brengt God die begrenzing in de schepping aan: de boom van kennis.

Het leven op Heilige Grond is het leven in Gods nabijheid en met eerbied voor Gods regel (samengevat: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf).

Hoe kijk je naar deze verklaring van 'de boom van het leven' en 'de boom van kennis'?

Hoe zou je het verlossingswerk van Jezus Christus kunnen plaatsen in deze verklaring?

Het opwellende water uit de aarde worden uiteindelijk vier rivieren die stromen naar respectievelijk Egypte (Chawila - goud!), Jeruzalem (Gichon), Assyrië (Tigris) en Babylon (Eufraat). Drie gebieden die geen neutrale betekenis zullen hebben in de beschreven geschiedenis van het Oude Testament: Israël zal in ballingschap verblijven in Egypte, Assyrië en Babylon. In Genesis 2 wordt al duidelijk dat de zegen vanuit Eden naar de

volken zal stromen, zoals Israël geroepen zal worden tot zegen te zijn voor de volken. Het leert ons dat 'Heilige Grond' nooit een doel op zich is, maar altijd een missionair, naar buiten gericht doel heeft. Check daarom ook de gebedspunten!

Gebedspunten week 36 en 37

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank God voor Zijn verlangen bij ons te wonen, waartoe Hij zelfs een universum heeft geschapen!
- Bidt dat we elk mens (en onszelf) mogen zien als een kruising tussen hemel en aarde, als een beelddrager van God.
- Bidt dat we orde mogen scheppen in de chaos, dat ons leven ruimte mag bieden voor een ontmoeting met God.
- BGA missie: CAMA Zending CAMA Zending zendt gemeentewerkers uit als 'beroepskrachten' om Jezus zichtbaar te maken en ondersteunt lokale gemeentestichters onder onbereikte volken. Elmer en Hannah Verweij zijn via CAMA Zending uitgezonden naar Portugal, waar ze werken voor 'Cristo Vive Portugal'. Dat is de naam van hun missie daar in Lissabon. Dank voor de stap die zij hebben genomen en bid voor Portugal, zegen en voortgang van de gemeente stichtende projecten.
- BGA missie: Compass Het doel van deze stichting is om mensen in Europa van financiële gebondenheid te verlossen en hen te brengen tot financiële vrijheid. Compass Europa is in meer dan twintig Europese landen actief om daar ook nationale organisaties op te zetten. Momenteel gebeurt dit o.a. in Wit Rusland, Slowakije en Spanje. Vanuit de BGA werkt Bert den Hertog voor Compass. Dank voor Bert en Marjon die zich op deze en vele andere manieren kunnen en mogen inzetten tot zegen van vele anderen. Bid dat God harten opent voor het thema 'financieel discipelschap' en voor medewerkers in het Europese team.

Via de 'groepen' op onze website/app kun je je abonneren op de 'BGA tot zegen wereldwijd' groep waar updates en gebedspunten van de missionaire initiatieven bijgehouden worden.

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl