

# Kringmateriaal week 38 en 39

## Zonde



In het vorige kringmateriaal stonden we stil bij Het Begin, bij de God die de chaos ordende zodat een leefbare plaats ontstond waar God en mensen samen konden wonen. Dit kringmateriaal (en de preek van 22 september) zal stilstaan bij de diepe breuklijn die we ook wel de zondeval zijn gaan noemen. Wat gebeurt in Genesis 3 is niet alleen historie maar gebeurt ook in ons leven van alledag. Zonde is voor niemand onbekend terrein en heeft grote invloed op ons mens-zijn en het leven op Heilige Grond.

Lezen: Genesis 3:1-13, 20-24

### **Hoe vind je het om stil te staan bij dit onderwerp?**

Genesis 3 opent met de introductie van de slang als de sluwste onder de dieren. In Openb. 12:9 zien we hoe de slang, de duivel en de draak geïdentificeerd worden als dezelfde figuur waar Jezus in Joh. 8:44 over zegt: *'Hij is vanaf het begin een moordenaar*

*geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.'*

### **Waarom noemt Jezus de duivel een moordenaar?**

De slang spreekt de vrouw aan met de woorden *'Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?'* (Gen. 3:1) De duivel overdrijft schromelijk Gods gebod dat de mens alleen van de boom van kennis niet mocht eten. De vrouw antwoordt dat ze mogen eten van de bomen, maar niet van de boom van kennis. De vrouw laat (in de grondtekst) het woordje 'alle' weg dat God had gebruikt in Zijn uitnodiging: *'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad.'* (Gen. 2:16-17) Het lijkt iets onbenulligs, maar in de loop van hoofdstuk 3 zal blijken dat hier al iets zichtbaar wordt van de stap die de vrouw en Adam later zullen zetten. Een stap die begint bij het relativiseren van Gods goedheid.

### **Op welke manier kun je gezien het bovenstaande juist weerbaarheid oefenen in verleiding? Heb je daar ook ervaringen in die je wil delen?**

Naast een kleine relativering van Gods goedheid door de vrouw is er ook een fascinatie voor de boom van kennis: ze spreekt over de boom van kennis als *'de boom in het midden van de tuin'*, terwijl er twee bomen in het midden van de tuin stonden: de boom des levens stond daar ook (Gen. 2:9). Aan zonde gaat vaak een fascinatie vooraf voor datgene wat verboden is en voedt daarin ook een weerstand tegen het gebod waardoor dit gebod groter wordt dan eigenlijk gezegd was: *'God heeft ons verboden van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken.'* (Gen. 3:3) Ik denk dat Paulus hier over spreekt in zijn behandeling van de verhouding tussen wet en zonde: *'...door de komst van het gebod kwam ook de zonde tot leven.'* (Rom. 7:8)

### **Als dat zo is, waarom plaatste God in de Tuin dan een boom van kennis en gaf Hij de regel er niet van te eten? (antwoord gegeven in preek van 1 september ;-)**

We kennen het verhaal: de vrouw en Adam vallen voor de verleiding en eten van de vrucht. Het eten is een uiterlijke teken van een innerlijk verlangen om als God te zijn. (Gen. 3:5) Een uiterlijk teken van het verlangen naar zelfbepaling, autonomie en onbegrensde vrijheid. Gevolg van de zonde is echter geen van deze dingen. Gevolg is vervreemding van elkaar. Zonde maakt een einde aan openheid en kwetsbaarheid en

schaamte komt ervoor in de plaats. Zonde verbreekt de betovering van de verleiding en laat je met lege handen achter.

**We zien de vrouw en Adam zich bedekken met vijgenbladeren. De neiging om schaamte ongedaan te maken met een product van eigen verdienste. Wat zijn eigentijdse vormen van vijgenbladeren in onze maatschappij/wereld/persoonlijk leven?**

Ze verstoppen zich voor God. Naast de vervreemding van elkaar is er de vervreemding van God. God die de mens op komt zoeken in de avondkoelte. (Gen. 3:8) Gods opzoekende liefde wordt zichtbaar in de pijnlijke vraag: Mens, waar ben je? En: Waarom heb je dit gedaan?

God prikt er doorheen en wil de diepte in. Tegelijkertijd wordt de mens overgelaten aan de eigen keuze. Dat is hoe zonde werkt: je krijgt wat je kiest. Met de keuze voor de vrucht van de boom van kennis, wordt de weg naar de boom des levens afgesloten. Er is een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen Gods heiligheid en de zondigheid van de autonome mens. De scheppingshiërarchie waar de mens als synthese van hemel en aarde een plaats inneemt tussen God en de schepping is doorbroken. Wat overblijft is vloek (Gen. 3:14-19): het repeterende, oudtestamentische gevolg van ongehoorzaamheid aan Gods gebod.

**Wat doen Gods vragen aan de vrouw en Adam met je?**

### *Gebedspunten week 38 en 39*

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank God voor Zijn opzoekende liefde. Hij vraagt ons nog steeds: 'Mens, waar ben je?' Bid dat we inzicht mogen krijgen in de verlangens in onze binnenwereld.
- Dank God voor Zijn onveranderde verlangen bij ons te wonen.
- Bid dat we de stem van de duivel die het verkeerde voorspiegelt als het goede mogen onderscheiden en dat we de kracht mogen ontvangen die stem te weerstaan. Bid voor weerbaarheid.

- BGA missie: De Aandacht - Diaconaal Ontmoetingscentrum. De Aandacht is een huiskamer in Amersfoort waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan een 'bakkie met aandacht'. Een initiatief gedragen door vrijwilligers die er (namens Jezus) voor anderen willen zijn. Vanuit de BGA werkt Rianne Bos sinds eind 2021 bij De Aandacht. Dank voor alle vrijwilligers die zich van harte inzetten en bid voor de uitdagingen die bezoekers met psychische kwetsbaarheid met zich mee kunnen brengen.
- BGA missie: De Rustplek. Met de Rustplek wordt hulp geboden aan mensen waar thuis wonen even niet meer lukt. Geïnspireerd op Rom. 15 is het een initiatief waarin mensen elkaar kunnen helpen door niet alleen het eigen belang voor ogen te hebben maar ook die van de kwetsbare ander. Vanuit de BGA zijn Jutta en Udo de initiatiefnemers van de Rustplek. Zij belichamen de kernwaarden van de stichting: 'geborgen, ontplooiend en delend'. Dank voor de huizen en de helpende handen die beschikbaar zijn en bid voor voldoende middelen, gastgezinnen en vrijwilligers.

Via de 'groepen' op onze website/app kun je je abonneren op de 'BGA tot zegen wereldwijd' groep waar updates en gebedspunten van de missionaire initiatieven bijgehouden worden.

Peter Kruijt

[peterk@baptisten-amersfoort.nl](mailto:peterk@baptisten-amersfoort.nl)