

Kringmateriaal week 3 en 4

De stem in de woestijn



Inleiding:

Lezen: Mattheüs 3:1-12

Johannes de Doper is de 'stem die roept in de woestijn'. De woestijn is in de Bijbel niet zomaar een plaats. Het is de verblijfplaats van het volk Israël in hun woestijnreis van slavernij naar vrijheid. Een oncomfortabele plaats van rebellie en oordeel. De woestijn is in de Psalmen een metafoor van Gods afwezigheid. (Ps. 63)

Maar er is in de Bijbel ook een ander perspectief op de woestijn, het perspectief van Hosea: *"Daarom zal Ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal Ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak Ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte."* (Hosea 2:16-17)

Bij Hosea zien we de woestijn als plaats waar God spreekt. Waar Hij Zijn liefde toont. Als nieuw begin. Beide perspectieven komen samen in het beeld van de woestijn als overgangsbied (liminale ruimte) waar het oude overgaat in het nieuwe. Waar de slaven vrije mensen worden. Waar de lange weg naar vrijheid wordt afgelegd door de droogte, moeite en hoop heen.

De woorden van Hosea krijgen betekenis in de dagen van Johannes de Doper: het volk wordt gelokt in de woestijn, waar het zich bekeert in het ondergaan van de doop. Johannes kondigt het oordeel aan dat verschijnt in de persoon van Jezus Christus: Hij laat zich vervolgens echter ook dopen. Hij vereenzelvigd zich met Zijn volk en laat zo Gods liefde zien.

Gespreksvragen:

Symboliek van de woestijn

Herken je overgangperiodes in je eigen leven die aanvoelden als 'woestijn'? In hoeverre heb je in die periodes iets van God kunnen ervaren?

Welke rol heeft Johannes de Doper in de overgang die zichtbaar wordt in Matt. 3:1-12 van 'oud' naar 'nieuw'?

Bekering in de woestijn

Johannes roept op tot bekering. Waarom juist in de woestijn en niet in (bijvoorbeeld) Jeruzalem of de tempel?

Welke angst of bezorgdheid zit onder het optreden van de Schriftgeleerden in dit Bijbelgedeelte? Herken je dit?

Mensen laten zich dopen onder het 'belijden van zonden'. Waarom is dit belangrijk als het om bekering gaat? Speelt het belijden van zonden vandaag in je geloofsleven nog een rol? Waarom wel? Waarom niet?

Gods aanwezigheid in de woestijn

Johannes' aankondiging van oordeel wordt beantwoord met Jezus' komst naar de woestijn.

Wat zegt dit over het verdere verloop van het evangelie?

Waarom laat Jezus zich door Johannes dopen?

Wat leert Gods reactie (gave Heilige Geest, woorden) op Jezus' doop ons?

Gebedspunten week 3 en 4:

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank God voor de woestijn en bid dat we Gods stem daar verstaan.
- Dank God voor Zijn aanwezigheid in de woestijn, te midden van onze zonden en ons lijden.
- BGA missie: Open Doors - Deze organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt, in meer dan 60 landen op de wereld. Dit doen zij door Bijbels en christelijke lectuur te

delen maar ook praktisch bij te staan. Wereldwijd worden circa 360 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloofsovertuiging. Open Doors richt zich op de mensen die het heftigst te maken hebben vervolging. Uit de BGA werkt Wimco Ester bij Open Doors. Bid voor onze vervolgte zusters en broeders om moed en kracht om te blijven geloven en vol te houden in vaak moeilijke situaties. Dank God voor de belofte in Johannes 16:33. “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

- BGA missie: Operatie Mobilisatie - OM (Operatie Mobilisatie) is een organisatie die actief is in meer dan honderd landen. Het is vooral bekend vanwege de schepen. Het doel van deze organisatie is om ervoor te zorgen dat er levende gemeenschappen van Jezus-volgers binnen het bereik van ieder mens komen. Deze groepen maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief op het op hun beurt opzetten van weer nieuwe gemeenschappen. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland, door hen te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelen te maken. Uit de BGA is Joop Strietman de oprichter van het Nederlandse kantoor van OM waar Maarten Boeve en Daniël Chaveiro uit onze gemeente werkzaam zijn. Dank God voor de zegen die het OM werk al sinds 1958 in de hele wereld mag zijn Alleen al de schepen van OM hebben bijna vijftig miljoen bezoekers gehad. Bid om bewaring van alle medewerkers, om vrucht op hun werk en liefde en eenheid in de teams.

Via de 'groepen' op onze website/app kun je je abonneren op de 'BGA tot zegen wereldwijd' groep waar updates en gebedspunten van de missionaire initiatieven bijgehouden worden.

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/ledengroepen/groep-15553.html#alg>

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl