

# Kringmateriaal week 48 en 49

## *Het bezoek*



## *Inleiding:*

Dit kringmateriaal helpt je om verder na te denken over de preek over de tempel inwijding (1 Kon. 8:27-30) en Jezus' reiniging van de tempel (Lucas 19:41-48). De tempel vertegenwoordigt in 1 Kon. 8 een plek waar God aanwezig is, een heilige ruimte die ons herinnert aan Gods trouw, vergeving en nabijheid. Tegelijkertijd laat het verhaal van Jezus in de tempel zien hoe dit ideaal op gespannen voet kan staan met de werkelijkheid.. Dit kringmateriaal daagt je uit om je eigen 'tempel', je geestelijke leven, te bekijken: hoe kunnen we ruimte maken voor gebed en gastvrijheid voor anderen in een wereld vol afleiding?

Lezen:

1 Koningen 8:27-30 - Het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel

Lucas 19:41-48 - Jezus in de tempel

## *Gespreksvragen:*

Reflectie op Gods Nabijheid: In 1 Koningen 8 zien we Salomo's verbazing over Gods keuze om bij zijn volk te wonen.

**Hoe ervaar jij de nabijheid van God in je eigen leven? Welke dingen brengen je dichterbij dit ideaal van een leven met God?**

Realiteit vs. Ideaal: De tempel was bedoeld als een plaats van gebed en verzoening, maar door politieke druk en economische belangen raakte die rol in de tijd van Jezus in de verdrukking.

**Op welke gebieden ervaar jij in je leven de spanning tussen wat je geestelijk ideaal is en wat de realiteit vaak blijkt te zijn? Welke oorzaken kun je aanwijzen?**

Ruimte voor de vreemdeling: Jezus benadrukt dat de tempel een huis van gebed moest zijn voor alle volken.

**Hoe kun je in je eigen leven, of samen als kring, ruimte maken voor anderen en gastvrijheid laten zien aan mensen buiten je eigen kring?**

**Migratie is een van de grote politieke thema's van onze tijd. In hoeverre speelt de Bijbelse gedachte van openheid voor de vreemdeling hierin voor jou een rol? (Zie bijv. Jes. 56:6-7, 1 Kon. 8:41-43)**

Jezus' Profetische Handeling: In het omkeren van de tafels laat Jezus iets zien van de nabije toekomst van de tempel waar geen steen op de andere blijft staan. Ook maakt Hij ruimte op het tempelplein als teken van de ruimte die zal ontstaan voor de volken. Alles wijst vooruit naar het moment dat Gods nabijheid door Zijn Geest overal zal zijn en niet afhankelijk zal zijn van een bepaalde plaats. (Joh. 4)

**Zijn er momenten in je leven geweest dat je het idee had dat Jezus bij jou de tafels omgekeerd heeft om ruimte te maken voor Zichzelf? Hoe ging dat?**

Gebed en Toewijding: In 1 Kon. 8 zien we een foto van het ideaal waar de tempel de ultieme uitdrukking is van Gods nabijheid, de herinnering is aan Gods trouw en beloften. En een plaats van vergeving en verzoening is.

**Hoe kan dit ideaal je deze week concreet helpen in je leven met God?**

*Gebedspunten week 48 en 49:*

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank voor Gods verlangen om bij ons te wonen. Voor nabijheid en vervulling van Gods Geest.
- Bid om de kracht om ruimte te maken in je leven voor gebed, verbinding en toewijding. Vraag vergeving voor de momenten waarin onze drukte ons weggehouden heeft van Gods nabijheid.
- BGA missie: Mathunka - Het Matunkha Centrum ligt in het noorden van Malawi, Afrika. Het is opgericht voor de meest kwetsbare kinderen van het platteland van Rumphu, waaronder veel weeskinderen. Door onderwijs en het praktisch ondersteunen van de families en gezinnen waarin deze weeskinderen wonen, wordt hen de mogelijkheid geboden om aan armoede te ontsnappen en

zelfvoorzienend te worden. Van de BGA zit Bert Huisman in het bestuur van Mathunka. Dank voor de professionele en geestelijke ontwikkeling van het Malawische team dat op het centrum werkzaam is. Bid voor de kinderen die elke dag uit de Bijbel horen vertellen. Ze bidden en zingen ook met elkaar. Dat het geloof in de Here Jezus in hun hart mag ontwaken.

- BGA missie: Navigators - De Navigators werken van origine veel onder studenten en verlangen ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus. Het verlangen van de Navigators is dat mensen in hun eigen omgeving, op de plek waar God hen geroepen heeft, als discipel van Jezus leven. Van de BGA werkt Michiel Nap voor de Navigators: “Mijn droom daarbij is om vanuit een cultuur van financiële vrijheid, hoop en positieve resultaten, zendelingen in het veld in staat te stellen om hun roeping uit te dragen vanuit een financiële basis van 100% op budget zijn. Door te werken voor Navigators kan ik mensen trainen, inspireren en toerusten om hier verwachtingsvol voor te bidden en pro-actief aan te werken. Dank voor de groei in ons team van coaches en trainers in de afgelopen jaren. We hebben al zo'n driehonderd werkers in Gods Koninkrijk mogen helpen. Bid en dank voor de deelnemers aan onze training, vanuit allerlei missionaire organisaties: Navigators, IFES, Stichting Gave, Youth for Christ, OMF, Agape, YWAM, etc. Dat ze zowel in overtuiging als in praktisch inzicht ontdekken wat het betekent om financieel gezond hun roeping uit te voeren.

Via de 'groepen' op onze website/app kun je je abonneren op de 'BGA tot zegen wereldwijd' groep waar updates en gebedspunten van de missionaire initiatieven bijgehouden worden.

Peter Kruijt

[peterk@baptisten-amersfoort.nl](mailto:peterk@baptisten-amersfoort.nl)