

Kringmateriaal week 50 en 51

De Koning komt



Inleiding:

Zacharia's boodschap werd gebracht in een tijd van onzekerheid en verwachting, na de ballingschap in Babylon. Ze herbouwden de tempel van Salomo en zullen zich bewust zijn geweest van de gloriëdagen onder David en Salomo waar vrede heerste en Gods aanwezigheid de tempel vervulde. De dagen van de teruggekeerde ballingen zijn anders: er is vijandschap om hen heen, ze zijn afhankelijk van de gratie van een Perzische vorst en dragen het trauma van de ballingschap vers in hun geheugen. Zou er ooit weer een koning als Salomo komen? Een Grote Leider die redding en vrede brengt?

Lezen: Zacharia 9:9-10

"Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegevierend, nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdswagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem, de oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken, zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde."

Gespreksvragen:

Verlangen naar een leider: In Zacharia's tijd was er een groot verlangen naar een leider die orde en vrede zou brengen. Herken je datzelfde verlangen in onze tijd? Hoe zie je dit terug in bijvoorbeeld politiek of maatschappij? Wat betekent jouw persoonlijke geloof voor dit verlangen?

Eigenschappen van de Koning: Zacharia beschrijft de Koning als rechtvaardig, verlossend en nederig. Welke van deze eigenschappen spreekt jou het meest aan en waarom? Zie je deze eigenschappen terug in leiders van vandaag, zowel binnen als buiten de kerk?

Juichen ondanks onzekerheid: Zacharia nodigt het volk uit om te juichen terwijl hun situatie verre van ideaal is. Hoe kun jij vreugdevol zijn te midden van onzekere of moeilijke omstandigheden? Hoe kan Zacharia's perspectief op een Koning hierin bijdragen?

Praktische navolging: Als volgelingen van deze Koning worden wij geroepen om rechtvaardigheid, zorg voor het verlorene en nederigheid te weerspiegelen. Hoe kun jij deze eigenschappen concreet vormgeven in jouw dagelijks leven?

De tweede komst: Vers 10 beschrijft de uiteindelijke vrede die de Koning zal brengen. Hoe geeft deze belofte jou hoop in een wereld die vaak zo chaotisch lijkt? Hoe kun je dit hoopvolle vooruitzicht delen met anderen?

Vers 9 voorzegt de komst van de Koning in nederigheid. Een vers dat vervuld wordt in de eerste komst van Jezus Christus in alle nederigheid. In een stal te Bethlehem en later rijdend op een ezel door de poorten van Jeruzalem om daar te sterven aan een kruis.

Vers 10 voorzegt de komst van de Koning in majesteit. Een vers dat open staat en vervuld wordt in de tweede komst van Jezus Christus. Zoals beschreven in Openbaring 19:6

"Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: 'Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen."

Gebedspunten week 48 en 49:

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank God voor de komst van Jezus, de rechtvaardige en nederige Koning.

- Bid voor vrede in onze wereld en voor kracht om in Zijn voetsporen te treden. Vraag ook om hoop en verwachting in het uitzien naar Zijn tweede komst.

- BGA missie: OM Italië - Vanuit de BGA werkt Christine Lemaire met Operatie Mobilisatie (OM) in Italië. Op de website van Operatie Mobilisatie (OM) staat de missie van de organisatie als volgt beschreven: “God heeft geen missie voor de kerk, Hij heeft de kerk voor Zijn missie. We bouwen mee aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers binnen het bereik van ieder mens. Zij maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief op het opzetten van nieuwe gemeenschappen.” Christine: “Sinds 2019 ben ik door God geroepen om in Pisa (beroemd van de toren) Zijn helderheid te brengen in de duisternis. Mijn belangrijkste taak is de communicatie voor OM Italië te verzorgen. Samen met mijn man Marco ben ik ook actief betrokken bij onze plaatselijke Baptistengemeente. Bid dat Italianen de Bijbel (die ze vaak gewoon in huis hebben) daadwerkelijk gaan lezen en een levende relatie met Christus zullen krijgen. Bid voor eenheid en verbondenheid onder Italiaanse christenen.

- BGA missie: Omzien naar vluchtelingen - Een aantal christenen uit verschillende kerken in Amersfoort is betrokken bij het omzien naar vluchtelingen. Eén van hen is Gerda de Vries. Zij gaat soms met anderen naar Calais, om daar hulpgoederen te brengen naar vluchtelingen. Gerda: “Dit is een privé initiatief, vaak sluiten wij wel aan bij organisaties die in Duinkerken en Calais actief zijn. Van hen horen we waar behoefte aan is. Dan kunnen we meenemen wat er nodig is.” Dank dat de bus elke keer weer goed beladen is met spullen en voor de mogelijkheid om zo iets van Gods liefde te delen. Bid dat gezinnen en kinderen die dat echt nodige hebben een kans krijgen op een nieuw bestaan.

Via de 'groepen' op onze website/app kun je je abonneren op de 'BGA tot zegen wereldwijd' groep waar updates en gebedspunten van de missionaire initiatieven bijgehouden worden.

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/ledengroepen/groep-15553.html#alg>

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl