

Kringmateriaal week 9 en 10

En nu de praktijk



Inleiding:

Opening: gebed en lezen: Matt. 8:1-17

In Mattheüs 8:1-17 zien we hoe Jezus na de Bergrede niet alleen spreekt over het Koninkrijk van God, maar het ook in de praktijk brengt. In deze passage geneest Hij drie mensen die als onrein werden beschouwd: een melaatse, de knecht van een Romeinse centurio en de schoonmoeder van Petrus. Deze genezingen laten zien hoe Jezus fysieke en geestelijke grenzen doorbreekt en mensen herstelt.

In het Oude Testament waren reinheidswetten bedoeld om het verschil tussen het heilige en het profane te bewaken. Gods aanwezigheid onder het volk in Tabernakel en Tempel hing samen met uitgebreide wetgeving waarin duidelijk werd gemaakt hoe en wanneer je rein was en dus in de buurt mocht komen van het heiligdom. Onreinheid hield vaak verband met sterfelijkheid en afstand tot God. Jezus doorbreekt deze barrières: in plaats van onrein te worden door contact met een zieke of een heiden, maakt Hij hen rein en herstelt Hij de toegang tot God.

In de Bergrede identificeert Jezus de burgers van het Koninkrijk van God als 'zout' en 'licht': elementen die een diep doordringende werking hebben in hun omgeving. Mattheüs 8 laat de praktijk zien van deze identiteit in de manier waarop Jezus reinigend en bewarend aanwezig

is in de wereld. Wij zijn geroepen om als Jezus 'zout en licht' te zijn. Om reinigend, bewarend en verlichtend aanwezig te zijn in de levens van anderen. Zodat zij 'jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' (Matt. 5:16) In Mattheüs 8 (en 9) zien we de praktijk van die woorden in de Bergrede (Matt. 5-7).

Gespreksvragen

- Wat raakt jou het meest in deze drie wonderverhalen? Waarom?
- De melaatse, de centurio en de schoonmoeder van Petrus stonden elk op een bepaalde manier op afstand van God en het Joodse gemeenschapsleven. Herken je ook hedendaagse religieuze praktijken die afstand creëren tot God en/of de kerk?
- Zijn er op dit moment dingen in je leven die bijdragen aan een afstand die je voelt tot God? Hoe kunnen anderen je hierin helpen?
- Jezus laat zien dat Hij geen afstand houdt van mensen die door anderen gemeden worden. Hoe kunnen wij als kerk en als individu hierin Jezus volgen? Kun je hier ervaringen of voorbeelden van delen?
- In hoeverre herken jij jezelf in de oproep om “zout en licht” te zijn? Op welke manier kun je dat in jouw omgeving praktisch maken?
- De centurio vertrouwde volledig op Jezus' autoriteit. Wat betekent het om zo'n geloof te hebben? Hoe kunnen we daarin groeien?

Theologische bonusvraag:

- 'Zout' heeft nogal een brede betekenis in de Bijbel. Welke betekenissen kun je vinden als je naar de volgende teksten kijkt? - Ex. 30:35, Lev. 2:13, 2 Kon. 2:19-22, Gen. 19:26.
- Hoe vullen deze betekenissen Jezus' identificerende uitspraak over de burgers van het Koninkrijk als 'zout'?

Gebedspunten week 9 en 10:

Het is als kring goed om samen te bidden. Daarom voeg ik ook gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank voor de weg die Jezus voor ons baant in herstel van de relatie met God en in de toegang tot een gelovende gemeenschap.
- Bid dat we de moed hebben om naar Jezus toe te gaan als er onreinheid of afstand is. Bid dat we degenen zien die niet gezien worden.

- BGA missie: World Vision - World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. Ze willen hen geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijg in hun leven. Dit doet World Vision al meer dan 70 jaar met hart en ziel, vanuit de inspiratie die Jezus geeft. Uit de BGA zijn Esmiralda Hubert, Jacqueline Niezink en Seth van Ouwerkerk werkzaam voor World Vision. Dank God dat World Vision al 70 jaar mensen kan helpen die het heel hard nodig hebben. Bid voor gebieden in de wereld dwaars honger is door klimaatverandering, conflicten of economische crisis.
- BGA missie: Wycliffe Bible Translators - Uit de BGA zijn Flip en Sieda Wster onze senior zendelingen! Zij hebben maar liefst vijftig jaar voor deze grote internationale organisatie gewerkt. Vele duizenden van hun medewerkers zijn bezig met het vertalen van Gods woord in zo'n drieduizend talen in de hele wereld. Dit gebeurt met de inschakeling van lokale vertalers, die door Wycliffe medewerkers worden begeleid. Het motto van Wycliffe is: 'Iedereen heeft het recht de Bijbel te kunnen lezen in de taal van zijn of haar hart! Hiermee geven we invulling aan de zendingsoopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.' Dank God voor dit prachtige en grote werk en bid dat Gods Woord zijn uitwerking niet zal missen in al die talen waarin het nu beschikbaar is. Bid voor bescherming van de Wycliffe vertalers in de wereld.

Via de pagina op onze website 'BGA tot zegen wereldwijd' wordt je op de hoogte gehouden van alle missionaire activiteiten en worden regelmatig de gebedspunten geactualiseerd:

Zie: <https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/welkom/missionair/#alg>

Peter Kruijt

peterk@baptisten-amersfoort.nl