

## Kringmateriaal week 18 en 19



# Verlaten

## Verlangen/Verlaten/Verbonden

Afgelopen keer hebben we vanuit Hooglied 1 en 2 stilgestaan bij het thema 'verlangen'. We hebben gezien hoe de vrouw in Hooglied 1 ons voorgaat in het uitdrukken van haar verlangen naar het paradijs, maar ook in de uitdrukking van haar kwetsbaarheid. Die mix tussen verlangen en kwetsbaarheid komt ook in beeld in ons thema vandaag: verlaten. Een thema waar we over na gaan denken vanuit de twee dromen die beschreven staan in Hooglied 3 en 5.

Er zijn uitleggers die Hooglied 4:16-5:1 beschouwen als het moment waarop het huwelijk bevestigd wordt tussen de twee, waarmee de droom van Hooglied 3 een voorhuwelijkse droom is en de droom van Hooglied 5 een binnenhuwelijkse afstand laat zien. Tegelijkertijd overstijgen de beschreven ervaringen ook het huwelijk omdat het diepmenselijke ervaringen zijn die te midden van verlatenheid gevoeld kunnen worden, waarmee Hooglied dichtbij ons komt.

**Lezen: Hoogl. 3:1-5 en Hoogl. 5:2-8**

's Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. (Hoogl. 3:1)

Ik sliep, maar mijn hart was wakker. (Hoogl. 5:2)

**Zijn er opmerkelijke ervaringen geweest (tussen slapen en waken) waaruit bleek hoezeer een bepaalde angst, zorg of verlangen een rol speelde in je onderbewustzijn?**

In Hooglied 3:1 zien we wat haar ten diepste bezighoudt, letterlijk staat er: 'ik zoek degene die mijn ziel liefheeft.' Dit is een universeel verlangen: we zoeken naar degene die onze ziel liefheeft. In de preek van 28 april heb ik dit verklaard vanuit de 'leer van de perichorese' van de Cappadocische kerkvaders (4e eeuw). In die tijd werd veel nagedacht over het leerstuk van de Drie-eenheid. Zij beschreven God als een relatie in eigen Persoon, als een volmaakte dans (*Gr. 'choros', denk aan choreografie*) tussen Vader, Zoon en Geest. In de euforische uitspraak 'laat ons mensen maken' (Gen. 1:26) wordt die dans als het ware geopend. De schepping (van de mens) is het ultieme ruimte maken van God voor een levende relatie. Als mens zijn we geschapen naar het beeld van een relationele God, waardoor ons verlangen naar 'degene die mijn ziel liefheeft' onderdeel uitmaakt van ons diepste menszijn. We zien dit terug in Adams zoektocht naar een tegenover en Gods uitspraak (voor de zondeval!): 'het is niet goed als de mens alleen is.' (Gen. 2:18)

### **Wat zijn de gevolgen van de zondeval en bijbehorende vloek (Gen. 3:14-19) voor dit verlangen?**

Beide dromen gaan over de ervaring van het verlaten voelen. Over eenzaamheid. Hooglied 3 begint met de ervaring van het verlaten zijn, waarna ze zoekt en vindt. Hooglied 5 begint met de aanwezigheid van haar lief, die vervolgens weg is en niet gevonden wordt. De zoektocht in Hooglied 3 is een wat dromerige, romantische zoektocht. De zoektocht van Hooglied 5 is een pijnlijke, vernederende zoektocht. In beide gevallen heersen de gevoelens van eenzaamheid en onvolledigheid.

### **Zijn er raakvlakken tussen de zoekervaringen in jouw leven en de zoektochten zoals beschreven in beide dromen?**

In Hooglied 5 zien we de ongelijktijdigheid van verlangen. Iets wat mogelijk herkenbaar is in de relatie waarin je leeft. Hij staat voor de deur en zij doet niet open. Er zijn allerlei redenen waarom zij de ontmoeting niet kan waarmaken. Deze ongelijktijdigheid van verlangen speelt een rol binnen intieme relaties, maar ook binnen vriendschappen, families, gemeente en de kring. Waar de een behoefte heeft aan geborgenheid, verlangt de ander naar vrijheid. We leggen om allerlei redenen onze prioriteiten op verschillende momenten anders, waardoor we in de onderlinge relaties nog wel eens teleurgesteld kunnen worden of ons afgewezen kunnen voelen. Deze ervaringen kunnen nog wel eens leiden tot het 'kiezen met de voeten', zoals we zien in Hoogl. 5 waar de man opeens weg is.

### **Zijn er situaties in je leven geweest waar je om bovengenoemde reden hebt gekozen 'met je voeten'? Hoe kijk je daar op terug?**

In beide dromen begint de vrouw een nachtelijke zoektocht. In Hooglied 3 zien we dat ze in de nacht over de pleinen en door de straten zwerft. In Spreuken wordt over een prostituee gezegd: "*Ongedurig en losbandig, als iemand die in huis geen rust vindt, loopt ze nu eens in de straten, dan weer op de pleinen, op elke straathoek staat ze op de loer.*" (Spr. 7:11-12) Het was niet bepaald veilig om in de nacht de straat op te gaan als vrouw alleen. Een feit dat bevestigd wordt door de aanranding van de wachters in Hoogl. 5 Maar haar gevoelens van verlatenheid zijn dermate urgent dat ze geen andere optie ziet dan deze grensoverschrijdende zoekactie.

### **Gevoelens van eenzaamheid kunnen je in beweging zetten, maar kunnen ook grenzen doen vervagen. Hoe kun je hierin een weg vinden?**

De dromen getuigen van de grilligheid van menselijke nabijheid. Er kunnen tal van redenen zijn waarom onze eenzaamheid niet door de ander opgelost kan worden. Misschien omdat er geen levenspartner (meer) is. Of omdat het erg lastig blijkt te zijn om elkaar te vinden binnen het huwelijk. In zekere zin kan het heilzaam zijn om vast te stellen dat gevoelens van eenzaamheid onvermijdelijk zijn in een gebroken bestaan. Eenzaamheid hoort bij het leven én is het dieptepunt van de menselijke ervaring. Ook Jezus vocht tegen de eenzaamheid als Hij tegen zijn discipelen zegt: '*Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.*' (Matt. 26:38)

## **Aan het kruis roept Jezus 'Mijn God, mijn God waarom heeft U mij verlaten?' (Matt. 27:46) Wat betekent Jezus' eenzaamheid aan het kruis voor ons?**

Naast het universele verlangen om geliefd te zijn door anderen, nodigt de Drie-enige God ons tot op de dag van vandaag uit in de dans met Hem. Daar wordt onze existentiële eenzaamheid genezen. Omdat Jezus de eenzaamheid aan het kruis gedragen heeft hebben wij altijd toegang tot de troon van God. (Hebr. 4:16) Maar ook daarin kunnen we de ervaring van Hoogl. 3 hebben waarin we zoeken en vinden of de ervaring van Hoogl. 5 waarin Hij aan de deur staat en klopt (Openb. 3:20) en we er niet toe kunnen komen om de deur te openen. Toch mogen we ons hierin vasthouden aan de belofte dat wie zoekt zal vinden (Matt. 7:7) want 'in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij' (Hand. 17:28)

### **Nieuw! Gebedspunten in het kringmateriaal.**

Het is als kring ook mooi om samen te bidden. Daarom voeg ik vanaf nu wat gebedspunten toe ter ondersteuning. Deze gebedspunten komen voort uit de onderwerpen in het kringmateriaal en elke editie noem ik twee missie-initiatieven van 'BGA missie wereldwijd' waarvoor gebeden kan worden. Van harte aanbevolen!

- Dank voor het boek Hooglied waarin God spreekt en ons leert wie we zijn.
- Dank voor de gave van relaties, hoe ze ons kunnen optillen in allerlei omstandigheden.
- Dank voor degenen die we gevonden hebben in ons leven en voor degenen die 'onze ziel liefhebben'
- Bid voor degenen die zich eenzaam of verlaten voelen. Dat ze in hun zoeken mogen vinden.
- Bid dat we degenen zien die zich eenzaam of verlaten voelen. Dat we fijngevoelig zijn en de moed hebben om de eenzaamheid van anderen te doorbreken.
- Bid voor verdieping in onze relatie met God, zodat we weerbaar worden in de grillige nabijheid van mensen.
- Recente 'lief en leed' updates...?
  
- BGA missie: Alpha Nederland In de BGA hebben we afgelopen maanden een Alpha-cursus gegeven waar een mooie groep mensen (opnieuw) kennis heeft gemaakt met het christelijke geloof. Dank voor het mooie werk van Alpha en bid dat de deelnemers groeien in of naar een relatie met God.
- BGA missie: Baptistengemeente Amersfoort Het maken van onderscheid tussen 'zendelingen' en 'gemeenteleden' is onterecht. Iedere christen is een zending. Als gemeente bestaan we per definitie voor degenen die niet bij de gemeente horen. Dank voor de mooie dingen die in de BGA gebeuren. Voor mensen wiens geloof verdiept of die Jezus hebben leren kennen. Bid voor openheid richting de mensen om ons heen.

Via de 'groepen' op onze website/app kunnen jullie je abonneren op de 'BGA tot zegen wereldwijd' groep waar updates en gebedspunten van de missionaire initiatieven bijgehouden en gedeeld worden.

Peter Kruijt  
[peterk@baptisten-amersfoort.nl](mailto:peterk@baptisten-amersfoort.nl)