

Zout en Licht

Onderwijsprogramma eerste kwartaal 2021



Kringmateriaal 'Niet oordelen'

Week 11

Op 7 maart jl. sprak Thijs Vietje over het onderwerp 'oordelen' naar aanleiding van de woorden van Jezus uit de Bergrede uit Matt. 7:1-6. Een belangrijk en actueel onderwerp. Misschien hebben anderen jou wel eens veroordeeld op datgene wat je gelooft, doet of wie je bent. Of misschien herken je in jezelf wel het gemak waarmee je oordelen velt over andere mensen om je heen. De oproep van Jezus om niet te oordelen doorkruist een wereld waarin oordelen regelmatig geveld worden. In de (sociale) media, in de politiek, in de kerk: overal komen we het tegen tot in ons eigen hart aan toe.

Kern van Jezus oproep om niet te oordelen is het gegeven dat het oordeel toebehoort aan God. De woestijnvader Dorotheos uit Gaza verwoordde het in de vierde eeuw als volgt: '...alleen God kent de diepte van ons leven. Hij weet hoe sterk we zijn en wat ons beïnvloedt, wat ons temperament is en waar onze individuele kwaliteiten liggen, hoe beperkt onze mogelijkheden zijn en wat onze zwakke plekken zijn. Daarom is het alleen aan Hem om te rechtvaardigen of te oordelen'.¹

Welke oordelen zijn er over jou uitgesproken in je leven? Wat heeft dit met je gedaan?

Welke oordelen heb jij wel eens uitgesproken? Waarom?

¹Mattias Rouw, *Woestijnvaders, inspiratie voor nu* (Barneveld: Uitgeverij Brandaan, 2015), p. 43

Jezus geeft Zelf het voorbeeld bij zijn oproep in de Bergrede in Johannes 8 waar een op overspel betrapte vrouw bij Jezus wordt gebracht door de schriftgeleerden en Farizeeën. Blijkbaar is de man waarmee het overspel gepleegd werd opgelost want alleen de vrouw wordt bij Jezus gebracht. Feitelijk wordt Jezus voor een flink dilemma geplaatst: de wet van Mozes was duidelijk. Anderzijds was het de mensen om Jezus heen ook duidelijk dat Jezus vaak een innerlijke dimensie van de toepassing van de wet wist aan te wijzen in Zijn doen en laten. Maar wat zou Hij hier doen? Haar laten gaan zou het definitieve bewijs leveren dat Jezus afval van Mozes leerde. Haar veroordelen zou Hem niet geliefd maken bij het volk. De discipelen zullen de adem in gehouden hebben... 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen'. BAM! Jezus weet met een regel de hele situatie binnenstebuiten te keren! Wie durft daar nog een steen op te rapen? Jij?

Jezus vertraagt het oordeel. Hij wijst ons op ons eigen tekort. Datzelfde doet Hij in Matt. 7:3 in de metafoor van de balk en de splinter: 'Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt'?

Betekent bovenstaande dat we niets meer mogen vinden van elkaar? Dat alles wat de ander doet per definitie zijn of haar keus is en we daar niets mee te maken hebben? Hoe ga jij daar mee om?

Tegen de vrouw in Johannes 8 zegt Jezus: 'Ik veroordeel u ook niet, ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.' (Joh. 8:11)

Wat wordt er voor jou duidelijk in bovenstaande woorden van Jezus?

Verderop in Mattheüs 7 roept Jezus ertoe op om de vruchten te beoordelen van de boom. Om te zien in je eigen leven en in het leven van de mensen om je heen hoe God daar zichtbaar wordt in de liefde voor de ander. In Jezus' oproep om niet te veroordelen roept Hij niet op tot een soort vrijblijvende onverschilligheid ten opzichte van elkaar. We mogen de vruchten bij elkaar zien en benoemen. Elkaar aanmoedigen om niet te zondigen, maar de weg van God te gaan. We mogen betrokken op elkaar zijn. Het verschil wordt gemaakt in het doel: in een veroordeling breng je iemand met woorden ter dood. In het spreken van waarheid in iemands leven, breng je iemand met woorden tot leven. Christus is ook voor de ander gestorven, net zo goed als voor jou, 'laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar' zegt Paulus in Romeinen 14:18.

Wat kan jij doen om het oordeel te vertragen in jouw omgeving?

Meer lezen over dit onderwerp?

Romeinen 14:1 tot en met Romeinen 15:13

Filippenzen 2:1-11