

In de mijnen van Romeinen

Tweede kwartaal 2021



Kringmateriaal week 19

"Wat is jouw verhaal?" (Romeinen 6:1-11)

Zondag 9 mei heb ik gesproken over het thema 'Wat is jouw verhaal' naar aanleiding van Rom. 6:1-11. Waar de eerste vijf hoofdstukken van Romeinen het evangelie uiteengezet hebben, schakelt Paulus in Romeinen 6 door naar de toepassing: "Wat is hierop jouw antwoord?". Wat zeg jij er van? Paulus heeft uitgelegd dat het geloof in Jezus Christus als de Messias rechtvaardigt. Dat dit de enige weg is. Dat rechtvaardiging niet toegerekend wordt vanuit het netjes houden van de wet, maar door het vertrouwen te stellen op Jezus als de door God gezonden Redder van de wereld. Op Zijn genade, en niet (zoals dat zo mooi gezegd wordt): 'uit werken'.

Synagoge na synagoge legde Paulus dit uit. Synagoge na synagoge ontstond vervolgens dezelfde discussie, de discussie die begon met de vraag waar Rom. 6 ook mee begint: "Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?" Het is een vraag vanuit Joods perspectief: als 'werken der wet' er niet meer toe doen en het allemaal genade is, dan betekent dit dat we kunnen leven alsof de wet niet bestaat. Alsof zonde alleen maar tot genade leidt. Alsof 'zondigen de genade laat toenemen'.

'Dat in geen geval' zegt Paulus, want: we zijn dood voor de zonde...

Wat is jouw eerste gedachte als je zoiets leest? Denk jij ook dat je 'dood bent voor de zonde'? Waarom wel? Waarom niet?

Vervolgens haalt Paulus de doop er bij als illustratie van het sterven van de gelovige: 'Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood?' Met andere woorden: in de doop wordt zichtbaar dat je sterft aan je 'oude leven', aan het leven in de zonde.

Hoe kijk jij terug op je doop? Heb je hierin ook iets geproefd van het achterlaten van het oude leven en een begin van het nieuwe?

We zijn met de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden" (Rom. 6:4).

Paulus beschrijft de doop als het sterven én opstaan met Christus. Als een zichtbaar teken wat in het onzichtbare is gebeurd door geloof. Het sterven met Christus en het opstaan met Hem is het door Paulus gegeven antwoord op de uiteenzetting van het evangelie in Rom. 1 t/m 5.

In de preek koppelde ik het sterven met Christus (waar de doop dus een teken van is) aan Lucas 9:23-24 "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden". Paulus ziet een behoorlijk radicale verandering van leven voor zich als ons antwoord op het evangelie.

Welk gevoel geeft dit je? Waarom?

In dit eerste gedeelte van Rom. 6 legt Paulus ook uit hoe de dood nodig was om los te komen van ons oude bestaan. Net zo goed als een slaaf door zijn dood juridisch gezien vrij is van zijn heer of een huwelijk juridisch gezien ontbonden is door de dood van een van beide partners, is de dood de enige weg om de uit slavernij van de zonde te ontkomen. Doordat we met Jezus zullen opstaan, mogen we weten dat de dood geen macht meer heeft over ons, omdat 'hij die uit de dood is opgewekt, sterft niet meer'. Paulus beschrijft de gevolgen van het evangelie in ons leven in de radicaalst mogelijke termen: dood en leven. Daarvandaan stelt hij: "Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, levend voor God" (vers. 11). Paulus leert ons opnieuw te kijken naar jezelf.

Het verhaal wat jij jezelf over je leven verteld, doet er toe. Dat zie ik ook sterk terug in het pastoraat: de wijze waarop mensen naar zichzelf kijken en verhaal doen van de gebeurtenissen in hun levens en daar duiding en plaats aan geven, is in grote mate bepalend voor hun welbevinden. Wat is jouw verhaal? Paulus reikt je een mogelijk bril aan om naar jouw leven te kijken: dood voor de zonde, vrij van de slavernij en door geloof levend voor God. Van alle verhalen die je over jezelf kan vertellen is dit verhaal het meest verstrekkende verhaal wat er is voor een mensenleven.

Welk verhaal vertel jij over jezelf? Deel het eens met iemand. In hoeverre kunnen anderen je helpen om het verhaal wat Paulus aanreikt over je leven toe te passen?

Gebed

Vader, God in de hemel.

Ik dank U, voor de bevrijding die U geeft in het evangelie

Voor het verhaal dat U voor mij heeft

Een verhaal van leven, voorbij dood, slavernij en zonde.

Wilt U mij leren om elke dag opnieuw te leven als vrij mens voor Uw aangezicht?

Tot eer en glorie van Uw heilige Naam.

Amen.