

Zout en Licht

Onderwijsprogramma eerste kwartaal 2021



Kringmateriaal week 1

"Goed beginnen"

Afgelopen zondag zijn we van start gegaan met het nieuwe kwartaalthema 'zout en licht' waar de Bergrede (Mattheüs 5 tot en met 7) centraal staat. Normaal gesproken waren deze week alweer de eerste kringen van start gegaan, maar gezien de lockdown en corona zal de kring helaas nog steeds op alternatieve manieren ingevuld moeten worden. Sommigen zullen misschien èèn op èèn ontmoetingen organiseren, anderen zullen misschien online wat doen. Hoe het ook zij: het thema in dit kwartaal vraagt wel om een 'follow up', om onderling gesprek en het samen zoeken naar de toepassing van Jezus woorden in het dagelijkse leven. Dit kringmateriaal wil in die 'follow up' ondersteunend zijn en biedt vragen om te overdenken voor jezelf of (en dat is beter!) te bespreken met een ander/anderen.

Waar het einde van het jaar er om vraagt om terug te kijken, vraagt het begin van een nieuw jaar om vooruit te kijken. Het is de tijd van de voornemens, van de wensen en de schone lei. In het kader daarvan heb ik op 3 januari gesproken over de gelukswensen van Jezus; oftewel de 'zaligsprekingen'. Ik heb de gelukswensen van Jezus geplaatst in het volgen van Hem. Jezus sprak in eerste instantie vooral tot Zijn discipelen die Hem zojuist waren gaan volgen (Matt. 4:18-22).

Vraag: Zie jij jezelf als volgeling van Jezus? Waarom wel/waarom niet? Maakt het volgen van Jezus deel uit van je voornemens voor 2021?

De gelukswensen van Jezus bestaan uit acht gelukswensen (vers 3 t/m 10). De negende 'gelukkig zijn...' (vers 11) is een uitbreiding van de achtste. De eerste en de laatste gelukswens bevat in de tweede regel: 'voor hen is het koninkrijk van de hemel'. Dit noemen ze ook wel een *inclusio*, een stijlfiguur die duidelijk maakt wat het hoofdonderwerp is van het gedeelte.

Jezus spreekt dus over het koninkrijk van de hemel in dit gedeelte.

In de theologie wordt er regelmatig gesproken over het 'al reeds' en 'nog niet' van het koninkrijk van God. Enerzijds is er een 'al reeds', dat wil zeggen: het koninkrijk is er al. In Matt. 5:3 en vers 10 staat 'voor hen **is** het koninkrijk van de hemel'. Waar Jezus is, daar is het koninkrijk. Waar Gods wil gedaan wordt op de aarde (zoals in de hemel: Matt. 6:10) is het koninkrijk. Anderzijds is er een 'nog niet'. Het koninkrijk is komende. We verwachten dat Jezus terugkomt en dat Zijn koninkrijk dan de aarde vervult. De dood, de ziekte en de zonde van vandaag de dag leert ons dat het koninkrijk er nog niet is.

Een bekende metafoor om dit te begrijpen is die van 'D-day' en 'V-day'. Toen de geallieerden in juni 1944 landen op de stranden van Frankrijk was het 'D-day': decision day. Op die dag viel de beslissing: het Duitse rijk was verslagen. Maar de Duitsers waren nog niet weg.

Golgotha was 'D-day', op die dag viel de beslissing: het rijk van de duisternis was verslagen. Hoewel de macht van de duisternis onttroond is, is ze nog niet weg.

Het duurde een jaar voordat 'D-day' medio 1945 daadwerkelijk 'V-day' werd: Victory Day. In dat jaar was er enerzijds gebrokenheid, lijden en dood. Anderzijds werden de glimpen van de overwinning al geproefd. Zo leven wij ook in deze tussentijd tussen 'D-day' en 'V-day': het 'al reeds' en 'nog niet' van het koninkrijk.

Vraag: Wat komt er bij je boven als het gaat over het 'koninkrijk van God' (of van de hemel)?

De gelukswensen van Jezus bestaan uit twee regels: de eerste regel beschrijft onze kant van de medaille in het volgen van Jezus: nederig van hart (armen van geest), treurende, zachtmoedigen, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartigen, zuiver van hart, vreedstichters, vervolgd. De tweede regel geeft beelden van het koninkrijk van de hemel: troost, land bezitten, verzadiging, ondervinden van barmhartigheid, God zien, kinderen van God genoemd worden.

Lees Matt. 5:3-10 en kijk in de spiegel van die eerste regels van de gelukswensen van Jezus. Herken jij iets van Jezus' woorden in je eigen leven? Wat kan je doen om dit zichtbaar te maken?

Wat doen de tweede regels van de gelukswensen van Jezus met je? Maakt het je verlangend? Bevreemd het je?

Welke 'al reeds' van het koninkrijk van God herken je in je leven of bij anderen? Met welke 'nog niet' van het koninkrijk van God worstel je het meest?

Neem een moment om hiervoor te bidden. Voor jezelf en voor de ander. Spreek je verlangen uit naar het zichtbaar worden van het koninkrijk van God in je leven, in je stad en in je straat. Dank God voor Zijn verlossende betrokkenheid op de schepping en vraag Hem hoe jij Zijn handelen in jouw leven gestalte kan geven.