

# In de mijnen van Romeinen

*Tweede kwartaal 2021*



## Kringmateriaal week 21

"Leven door de Geest" (Romeinen 9:1-17)

De slottonen van Romeinen 7 spraken van worsteling en nederlaag. Er klonk een noodkreet! "Wat ik ook doe, Ik red het niet! Help"!

Maar dan wordt in vs. 25 Gods remedie aangewezen: Christus! Romeinen 8 is dan ook heel anders! Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe een gelovige in Christus niet alleen verlossing, maar een totaal nieuw leven ontvangen heeft. Niet als vrucht van vrome inspanningen, maar door Gods werk voor ons (Christus) en in ons (de Geest van Christus). (Verg. Gal. 2:20) Let op het onderscheid tussen die 2 en de radicale verandering!

**Vraag: Probeer eens op te sommen welke voordelen (zegeningen) het door de Heilige Geest veranderde leven dan oplevert voor de gelovige.**

Wat het gevolg is van Christus' Geest in ons? Enorm!! Christus' Geest geeft: leven (vs.2a en 6b) vrede (vs. 6b) het kinschap van God (vs.15b) opstanding uit de dood (vs.11) bewijs van echtheid (16) voorbede naar Gods wil (26,27). En:

- a. Gods Geest in ons, is nog maar het voorschot op de heerlijkheid die gaat komen (17 – 30)
- b. Gods Geest en liefde blijven!. Wat ons ook moge overkomen of aanvallen. Zijn liefde houdt me altijd vast! (31 – 38) Blessed assurance: Jesus is mine!

**1. Beslissend punt is: onder welk bewind val je?** (vs.9a)

De natuurlijke (de oude) mens valt onder de wet. En die wet eist handhaving of oordeel en straf als ze overtreden wordt. *Want wie zich door zijn eigen wil (zijn natuurlijke oude mens) laat leiden, kan God niet behagen.* (vs. 7 en 8)

Maar de nieuwe mens (*wie in Christus Jezus zijn!*) valt niet langer onder de wet, maar onder het bewind van de Heilige Geest. Hij bepaalt, Hij leidt, Hij wekt verlangen om God te behagen, te dienen en Jezus groot te maken. (4b.)

En ook: Wie in Christus Jezus zijn, zijn door geloof helemaal met Hem verbonden. Vereenzelvigd/vergroeid Christus identiteit voor God is de mijne. En ik mag weten: Hij leeft (door Zijn Geest) in mij!

Die verandering van identiteit is niet marginaal, maar essentieel. Ze wordt uitgebeeld in de doop: met Hem gestorven, met Hem begraven, met Hem opgestaan. En nu levend door Zijn Geest die bepaalt en leidt. Gods Geest heerst! (vss. 1 – 4)

Vragen:

**a. Wanneer werd het jouw verlangen, dat Christus de volle heerschappij zou voeren in jouw leven? Hebben anderen dat toen opgemerkt?**

**b. Verschillende vertalers, gebruiken ook verschillende termen: de menselijke natuur/onze eigen natuur, de oude mens, het vlees etc. Welke vind je het duidelijkst en waarom?**

## 2. Een absolute tegenstelling!

De vss. 5 – 8 maken duidelijk, dat leven onder bewind van de natuurlijke mens of leven onder bewind van de Geest van Christus een absolute tegenstelling zijn. Het één sluit het ander uit. Geen compromis of tussenweg mogelijk! Want jouw natuurlijke mens (onze eigen wil) wil God niet behagen en kan het niet.

**Vragen: a. Valt het je op hoe sterk Paulus die tegenstelling tussen oud en nieuw benadrukt? In Christus of zonder Christus? Door de Geest of onder de wet? Doen wij dat ook? Waar of wanneer dan? En zo nee, waarom eigenlijk niet?**

**Wordt die tegenstelling elders in het Nieuwe Testament ook nog genoemd? Waar dan?**

**b. Waaruit merk jij in je eigen leven dat je God graag wilt behagen? (Hem blij wilt maken) En wat houdt je (in bepaalde opzichten?) tegen?**

## 3. Kijk wat een verschil! (vs. 9 – 11)

U laat u leiden door de Geest. (vs.9a) Als door een GPS? Ja. Maar ook veel méér dan dat: de Geest van God woont in u. Dit is zo groots en verbazingwekkend, dat je je wel moet afvragen: Is dat echt zo? Wonen...in mij? Ja, zegt Paulus, want wie zich niet laat leiden door de Geest van Christus, behoort Christus (niet eens) toe! Oei! Da's even scherp!

Maar als Christus in ons leeft, is fysieke zwakheid nog wel een feit, maar we zijn voor God rechtvaardig verklaard (in Christus!) en we zullen delen in Zijn opstanding en heerlijkheid. 't Komt goed!!

Opmerking: Wat is dat enorm belangrijk: in Christus te zijn(!)

A. In positie (door geloofsovergave aan Hem) en

B. In ervaring. (Je dagelijks laten leiden door Zijn Heilige Geest)

## Vraag: Doe je dat passief of actief? En hoe dan?

### 4. No longer slaves – ècht Gods kind! ( 12 – 17)

In het Romeins recht kwam adoptie (bijvoorbeeld van een voormalig slaaf) regelmatig voor. Dat kind had geen verplichtingen meer t.o.v. zijn oude familie of stam. Maar hij kreeg alle rechten die hoorden bij het nieuwe gezin; inclusief erfrechten. Je zou het ook kunnen vergelijken met een voetballer na de transfer naar een nieuwe club. Die oude club kan hem nergens meer voor oproepen of inschakelen. Wanneer iemand christen wordt, krijgt hij/zij alle rechten van een kind van God! Ik, kind van God? Wat een overgang!! Doordenk het vol verbazing! Een aardje naar zijn vaartje? Ja, dat ken ik.... Maar ik kind van God, vol van Zijn Geest, delend in de heerlijkheid van Jezus Christus, dat is zo groot!! Verlang ik het, als kind van God te leven en zo bij Vader te schuilen? Waarom zou ik het geloven, dat het ook voor mij geldt? Het antwoord wordt ons gegeven in vs. 15 en 16!

Ja, ik ben een intens geliefd kind van God:

a.

a. omdat Jezus mijn plaats innam en Zich met mij identificeerde en

b. Omdat Zijn Geest in mij kwam wonen!

En net als de Heiland die deze liefdevolle omgangsterm Abba, in de intiemste momenten voor Zijn hemelse Vader gebruikte, wekt Gods Geest die liefdevolle wederliefde en bewogen aanbidding in ons:

Almachtige God... Mijn Vader, door Jezus!...

Abba, pappa, wat een lieve, lieve Vader bent U!

Jezus was eigenlijk de Enige die God zo kon noemen (Marc. 14:36; vgl. Luc. 2:49) Door Hem mogen gelovigen hetzelfde doen (Joh.16:27)

**Slotvraag: Peil je de verbazing(a) en deel je de blijde verwondering (b) en de aanbeddende genegenheid(c) die gelegen is in de uitroep: Abba, Vader?**