

# In de mijnen van Romeinen

*Tweede kwartaal 2021*



## Kringmateriaal week 23

"De breuklijn" (Romeinen 8:38 - 9:13)

Op zondag 6 juni sprak ik over de 'breuklijn'. De breuklijn tussen de kracht van het geloof dat uitroept dat 'niets ons kan scheiden van de liefde van Christus!' en de realiteit van je dagelijkse bestaan waar het heil van God soms maar zo moeizaam zichtbaar wordt.

Paulus stond op een tweekoppige sprong op het moment dat hij zijn brief aan de Romeinen schreef. Zo was daar zijn verlangen om via Rome naar het westen te reizen. Om in Spanje het evangelie van Jezus Christus te brengen zodat dit evangelie van Jeruzalem tot Spanje, over de volle breedte van het Romeinse rijk bekend zou zijn. Daarnaast de wetenschap dat hij naar Jeruzalem moest om daar te knokken voor de eenheid van de gemeente. De gemeente die volgens Paulus moest bestaan uit Joden en Grieken omdat het geloof in het evangelie van Jezus Christus hen beiden verenigde in één volk van God. Als een soort test zou Paulus de collecte meenemen die hij had opgehaald bij de gemeenten in de verstrooiing. Zouden de gelovigen uit de Joden een collecte accepteren die deels bestond uit geld van de gelovigen uit de heidenen? Zouden de breuklijnen die zichtbaar werden tussen de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen nog te helen zijn? Het zijn de vragen aan de oppervlakte waar Paulus mee worstelde. Daaronder lagen nog veel fundamentele vragen: zou God de gelovigen uit de heidenen hebben ingeruild voor de Joden? Wat betekende de verwerping van Jezus als Messias door Paulus' volksgenoten ten diepste? Zou God de beloften die Hij had gedaan aan Zijn volk gebroken hebben? Het is deze laatste vraag die ten diepste centraal staat in Romeinen 9, 10 en 11.

**Hoe ga jij om met de situaties in je leven waardoor je kan twijfelen aan Gods trouw?**

In de preek van zondag noemde ik twee argumenten die Paulus in het gelezen gedeelte aandraagt om te bewijzen dat God trouw is aan Zijn beloften. Ten eerste bewijst het verleden Gods trouw. In de tweede plaats hangt de zekerheid van Gods trouw niet af van de keuzes van mensen maar gaat Gods keuze eraan vooraf.

### **Waar heb jij de trouw van God gezien in het verleden? In hoeverre helpt dat jou vandaag?**

God kiest voor ons, nog voor we zelf voor Hem gekozen hebben. Velen passen de teksten over uitverkiezing in Romeinen 9 individueel toe. Zo zijn er mensen die twijfelen of ze wel door God uitgekozen zijn en daarmee of ze wel gered zijn. Er zijn kerken waar dit expliciet zo onderwezen wordt.

Romeinen 9 gaat echter niet over God die de een wel redt en de ander niet. Romeinen 9 gaat over Israël en de keuze van God om Zijn beloften voor de wereld waar te maken via het nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob. Uitverkiezing is Gods weg om Zijn heil via de enkeling te distribueren naar het geheel. Van de zegen voor Abraham naar een zegen voor de volken.

Met het aanhalen van dit principe verklaart Paulus de ontstane situatie dat heidenen tot geloof kwamen in de Joodse Messias en veel Joden niet geloofden. Waar dit voor veel Joden volkomen onlogisch was en niet in lijn was met de bestaande verwachting van de Messias leert Paulus hen dat ook dit in lijn is met de beloften die God gedaan had. Dus: "God heeft zijn belofte niet gebroken" (Rom. 9:6). Paulus weet de trouw van God te zien in een situatie die zijn hart verscheurt.

### **Geeft de gedachte dat Gods keuze voorafgaat aan Zijn plan voor de wereld rust? Kan jij op de breuklijnen van jouw leven ook de trouw van God blijven zien?**

Al met al blijkt de liefde van Paulus voor zijn volksgenoten. We kijken Paulus recht in het hart. Dat is temeer verwonderlijk als je in de bijbel ziet hoe zijn Joodse volksgenoten in de regel met hem omgingen. Denk aan de problemen die hij kreeg tijdens zijn tweede zendingsreis: in Tessalonica en Berea (Hand. 17). Paulus moest vluchten naar Athene omdat zijn volksgenoten het plaatselijke volk opstookten om Paulus te grazen te nemen. Dwars door alle vervolging heen blijft hij echter vasthouden aan zijn diepe overtuiging dat de Here Jezus in eerste instantie de Messias voor Israel is. Aangezien God Zijn beloften niet breekt kijkt Paulus voor wat betreft zijn volksgenoten vol verwachting en hoop naar de toekomst. (Rom. 11:25-29). Anticiperend op die toekomst zet Paulus zich vol hoop in voor zijn Joodse volksgenoten. In die zaak lijkt Paulus zich echter niet vaak druk te maken over de politieke situatie van de Joden onder het juk van de Romeinse overheersing. Romeinen 13 laat zien hoe Paulus daarin een hele gematigde toon aanslaat. Ook Jezus moest in Zijn onderwijs vaak Zijn best doen om de gespannen, politieke verwachtingen rondom de komst van het Koninkrijk om te buigen naar een dieper inzicht in wat het Koninkrijk van God betekent in het leven van Zijn volgelingen. Paulus' verdriet om Israel heeft eerder een geestelijke oorzaak dan een politiek. Hoewel de politieke situatie in die dagen veel leed veroorzaakte onder de Joden door de repressieve Romeinse overheersers.

**Wat kan de nadruk van Jezus en Paulus jou leren rondom het hedendaagse conflict tussen Israel en de Palestijnen? Op welke manier kunnen we Israel liefhebben in de (G)geest van Jezus en Paulus?**

In het lezen en nadenken over thema's als uitverkiezing en de positie van Israel kan het ons nog wel eens duizelen. Ik heb de ervaring dat ik het zelf vaak ook niet rond krijg in mijn denken. De verhouding tussen Gods soevereine wil en jouw en mijn keuzes blijft ontzettend ingewikkeld. Ook als het gaat om Gods weg met Israel. Paulus lijkt dit ook te beseffen (gelukkig!) en sluit Romeinen 11 dan ook weer zo mooi af. Misschien zijn dit mooie verzen om dit kringmateriaal biddend af te sluiten:

*"Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.*

*'We kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?'*

*Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen"*