

tHUIS

Najaar 2021



Kringmateriaal week 37

"Wie denk je wel niet dat je bent?!" Ezra 5:1-11

Op zondag 5 september sprak ik over de diepe vraag die ons nog wel eens parten kan spelen. De vraag die van tijd tot tijd zich een weg baant naar de oppervlakte en je diepste identiteit aan de kaak stelt. De vraag die je uit je kracht zet en je laat voelen wat je niet wilt voelen: "Wie denk je wel niet dat je bent?" De preek van afgelopen zondag ging in het antwoord: je dient de God van hemel en aarde en je herstelt de tempel. Om dit uit te leggen gingen we terug naar het Begin, naar Genesis 1 t/m 3 waar we zien hoe de schepping de eigenschappen kreeg van een tempel. Een heilige plaats waar God aanwezig was te midden van de mensen die Hij gemaakt had. Waar de mensen geschapen waren als priesters naar het beeld van God om Hem te weerspiegelen voor de schepping om hen heen. Het Oude Testament laat in haar taal ook de verbanden zien tussen de schepping en de Tabernakel. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de Joodse exegese dat Eden het Heilige der Heilige was, de Tuin het heilige en het gebied buiten de tuin de Voorhof. Maar ook zie je het bijvoorbeeld in de taal rondom de inauguratie van de Tabernakel:¹

Genesis 1:31	En God zag al wat Hij gemaakt had
Exodus 39:43	En Mozes zag heel het werk en zie... zo hadden ze het gemaakt.

¹ Jef Morrow. *Creation as Temple-Building and Work as Liturgy in Genesis 1-3*. Via: <https://www.wisdomintorah.com/wp-content/uploads/Creation-as-Temple-Building-and-Work-as-Liturgy-in-Genesis-1-31.pdf>

Genesis 2:1	Zo zijn de hemel en aarde voltooid.
Exodus 39:32	Zo werd al het werk aan de tabernakel voltooid.
Genesis 2:2	Toen God... zijn werk dat Hij gemaakt had, voltooid had..
Exodus 40:33	Zo voltooide Mozes het werk.
Genesis 2:3	En God zegende...
Exodus 39:43	Toen zegende Mozes...
Genesis 2:3	... en heiligde die.
Exodus 40:9	...het altaar heiligen...

De Tabernakel en later de tempel van Salomo was de manier waarop God weer dichtbij de mens kon komen na de zondeval. Zoals God eertijds dichtbij de mens was te midden van de schepping.

Wat betekent Gods verlangen om dichtbij de mens te zijn voor jou?

Het probleem van een heilige plaats is dat het idee kan ontstaan dat al het andere niet heilig is. In Jesaja 1:10 - 16 lezen we hoe de profeet namens God het volk oproept om 'het goede te doen, het recht te zoeken, tirannen in toom te houden, wezen bescherming te bieden en weduwen bij te staan' in plaats van de offergaven, de wierook en de feesten. Tijdens de bediening van de Here Jezus zien we hoe ook Hij in lijn met Jesaja een gespannen relatie heeft met de tempelcultus van Zijn tijd: voortdurend wijst Hij op onze daden als graadmeter van het leven met God.

Welke hedendaagse heilige huisjes staan in de weg om onze naasten te zien?

Zoals de bijbel begint met de schepping als een tempel in Genesis, zo eindigt de bijbel in Openbaring ook met een nieuwe hemel en aarde als heiligdom. Zoals in Genesis God Zelf het licht ontsteekt nog voor de zon en maan geschapen werden, zien we hoe in Openbaring God zelf het licht is 'en het geen nacht meer zal zijn'. (Openb. 22:5) De bijbel begint en eindigt met een plaats waar God woont te midden van de mensen: een tempel.

Vandaag mogen wij onderdeel zijn van het herstel van de tempel. In de visie van de BGA zien we hoe dit herstel beschreven wordt in het herstel van de vier relaties.² De relatie tussen ons en God en daarvandaan de relatie tussen ons en ons eigen 'ik', de relatie tussen ons en onze naasten en de relatie tussen ons en de schepping. In al die relaties is sinds de zondeval gebrokenheid ons deel, maar mogen we onderdeel en participanten zijn in Gods herstelwerk aan ons door het verlossingswerk van Christus en de inwoning van de Heilige Geest.

Op welke van deze vier gebieden ervaar jij het meest de gebrokenheid? Deel het met elkaar en bid voor elkaar.

In welke van deze vier gebieden heb je door het evangelie iets mogen zien of proeven van herstel? Deel het met elkaar en dank voor elkaar!

² <https://www.baptisten-amersfoort.nl/go/welkom/visie/>