

# Zout en Licht

*Onderwijsprogramma eerste kwartaal 2021*



## Kringmateriaal 'De strijd om je hart'

*Week 9*

Zondag 28 februari stond Mattheüs 6:19-24 centraal waar Jezus spreekt over de gerichtheid van ons hart met de woorden: 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn'. Radicale woorden van Jezus die in onze rijke westerse wereld kunnen schuren.

Elk mens leeft namelijk richting een koninkrijk. Richting een versie van het 'goede leven'. In Lukas 12:16-19 laat Jezus de versie van het 'goede leven' zien waar we dag in, dag uit in onder gedompeld worden door onze cultuur. De versie die je kunt samenvatten met de woorden van de rijke man uit deze gelijkenis die zegt: 'Neem rust, eet, drink en vermaak je.' (Luk. 12:19). De versie van het 'goede leven' die vraagt om het verzamelen van schatten op de aarde. Daartegenover staat de versie van het koninkrijk van God: het goede leven zoals God dat bedoelt: het doen van goede werken. Het vooruit leven naar de wereld die komt in het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf. Ofwel: het verzamelen van schatten in de hemel.

**Welke versie van het 'goede leven' zou jij het liefst bepalend willen laten zijn in je leven?**

De bijbel spreekt over het 'hart' als de zetel van je identiteit. (bijv. Spr. 4:23 "Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven")

Aan het begin van de Bergrede zei Jezus dat de 'zuiveren van hart' gelukkig zijn; 'want zij zullen God zien'. (Matt. 5:8) In Matt. 6:21 zegt Jezus vervolgens dat je hart zal zijn waar je schat is.

## **In hoeverre denk je dat er een relatie is tussen datgene wat je van God ziet in je leven en de gerichtheid van je hart?**

Jezus spreekt over het 'oog' als een soort ethisch controlevenster: om de gerichtheid van je hart te zien, moet je zien waar je schat is. De gerichtheid van je hart wordt zichtbaar in datgene waar jouw liefde, aandacht en energie (ofwel: jouw aanbidding) naar toe gaat. Wat je terug ziet in je handelen, laat zien naar welke versie van het 'goede leven' je hart daadwerkelijk toeleeft.

## **Zit er verschil tussen de versie van het 'goede leven' die zichtbaar wordt in je handelen en de versie van het 'goede leven' die je het liefst bepalend wil laten zijn?**

Jezus stelt God en de Mammon tegenover elkaar. Er is geen middenweg: de gerichtheid van je hart kan maar een kant op.

## **Wat doet deze zwart-wit benadering van Jezus met je? Stoort het je? Wenkt het je?**

Waar je in je handelen laat zien dat je hart niet toeleeft naar het Koninkrijk van God, kan je de gerichtheid van je hart bijsturen door het bijsturen van je handelen. In het maken van keuzes rondom tijd en aandacht, in het geven van wat je hebt ontvangen en in het nadenken over de manier waarop je Gods koninkrijk zichtbaar kan maken in specifiek jouw eigen context.

## **Wat kan jij doen in je handelen om je hart te richten op Gods versie van het 'goede leven'? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen de mensen om je heen daarbij helpen en ga je ze betrekken?**

*Vader God in de hemel, Here Jezus Christus in mijn hart  
Schepper van hemel en aarde, U vernieuwt, geeft en herstelt  
Laat Uw versie van het 'goede leven' bij mij voor ogen zijn  
Laat Uw versie van het 'goede leven' mijn handelen bepalen  
Laat Uw koninkrijk zichtbaar worden in mijn leven  
Laat Uw koninkrijk komen en de aarde vervullen  
Leer mij leven met genoeg, laat mijn hart vrij zijn om U te dienen  
Bewaar mij voor het aanbidden van het geschapene in plaats van U als Schepper  
Geef Uw Geest niet met mate, zodat ik in Uw kracht Uw wil kan doen  
Geef mij de moed om af te wijken van verwachtingen van anderen  
Verlos mij van het vertrouwen op geld en goed en leer mij toewijding aan U  
Zodat Uw versie van het 'goede leven' zichtbaar wordt in deze wereld  
door het leven van Uw volgelingen heen.  
Tot eer en glorie van Uw heilige Naam.  
Amen*